

## 100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑ

### Ίδρυση και Δράση του Συλλόγου Μέλισσα της Μαργαρίτας Μιχαήλ Δούνια

Στα τέλη του 19ου αιώνα (περίπου 1880), παρατηρείται η πρώτη μαζικού χαρακτήρα μετανάστευση πατριωτών μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δεκαετίες αυτές αποτέλεσαν την αρχή ενός μεγάλου μεταναστευτικού κινήματος που φτάνει ως τη δεκαετία του '30. Οι πρώτοι μετανάστες ήταν κατά συντριπτική πλειοψηφία άντρες, νεαρής ηλικίας που έβλεπαν το χαρακτήρα της μετανάστευσής τους ως προσωρινό. Θεωρούσαν πως μετά από κάποια χρόνια παραμονής στις ΗΠΑ, θα είχαν εξασφαλίσει τις οικονομικές, κυρίως- συνθήκες που θα τους επέτρεπαν τον επαναπατρισμό και μια υλικά άνετη ζωή στο χωριό. Στην περίοδο αυτή, κάποιοι πράγματι επέστρεψαν, κυρίως με σκοπό να υπηρετήσουν την πατρίδα στις συνεχείς πολεμικές της περιπέτειες (Βαλκανικοί, Α' Παγκόσμιος, Μικρασιατική εκστρατεία), γεγονός που υποδηλώνει την ταύτισή τους με τα ελληνικά ιδεώδη της εποχής και τον αυτό-ορισμό τους ως ενεργά μέλη

της ελληνικής κοινωνίας. Κάποιοι άλλοι, διαπίστωσαν ή αποφάσισαν έγκαιρα πως ο δρόμος της επιστροφής είχε κλείσει οριστικά και μόχθησαν να "στήσουν τη ζωή τους" στη νέα τους πατρίδα. Κοντά στην απόφαση αυτή παρατηρείται και η σταδιακά αυξανόμενη μετανάστευση γυναικών στις ΗΠΑ, με κύριο σκοπό την κοινωνική αναπαραγωγή. Οι γυναίκες, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, καταφτάνουν στην Αμερική για να δημιουργήσουν ελληνικές οικογένειες και να φέρουν στον κόσμο "ελληνόπουλα". Για τον λόγο αυτό η γυναικεία μετανάστευση σηματοδοτεί τη δημιουργία ελληνικών παρκοικών, ελληνικών κοινοτήτων στις ΗΠΑ, αφού οι ανάγκες των Ελλήνων μεταναστών πλέον, οδηγούν στη σύσταση Εκκλησιών, συλλόγων, ελληνικών σχολείων και άλλων θεσμικών φορέων.

Στις αρχές του 20ου αιώνα δημιουργείται με έδρα τη Νέα Υόρκη, όπου εντοπίζονται οι περισσότεροι πατριώτες μας, ο

Σύλλογος Κρεμασιωτών Αμερικής η Μέλισσα. Η άμεση-αναφορικά με την περίοδο εγκατάστασής τους στις ΗΠΑ-δραστηριοποίηση των πατριωτών μας για την ίδρυση Συλλόγου χρίζει πολλών ερμηνηιών, ειδικών για τους Κρεμασιώτες και γενικών για τις μεταναστευτικές κοινότητες στις ΗΠΑ κατά την περίοδο αυτή. Η Αμερική των αρχών του 20ου αιώνα είναι ένα πολύ-πολιτισμικό μωσαϊκό. Οι οικονομικές δομές της χώρας επιτρέπουν την ολοένα αυξανόμενη μεταναστευτική εισροή, ωστόσο οι φωνές γηγενών που αντιδρούν στην παρουσία και εγκατάσταση μεταναστών αυξάνουν. Υπό την πίεση αυτή η πιο ήπια μορφή ελέγχου της μετανάστευσης εκφράζεται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο που διαμορφώνεται σε συνδυασμό με τα ιδεολογικά ρεύματα της εποχής, όπως ο γηγενισμός. Η πιο ακραία εκφορά της αντίδρασης αφορά σε περιστατικά βίας κατά μεταναστών-και Ελλήνων ανάμεσα

τους-από την οργάνωση Ku Klux Klan. Σε μια προσπάθεια να απαντήσουν στον κοινωνικό ρατσισμό και να προστατεύσουν τα μέλη των κοινοτήτων τους από τις διακρίσεις και την κοινωνική απομόνωση, οι μεταναστευτικές ομάδες σπεύδουν στην ίδρυση Συλλόγων τοπικού ή εθνικού χαρακτήρα. Είναι η εποχή που ιδρύονται οι Σύλλογοι ΑΗΕΡΑ και GAPA, με στόχο την διατήρηση της ελληνικότητας αλλά και την ομαλοποίηση της αφομοίωσης των Ελλήνων μεταναστών στην Αμερικανική κοινωνία. Εξάλλου η ίδια η ίδρυση Συλλόγων και η δράση που αυτοί αναπτύσσουν αποτελούν ως ένα βαθμό ένδειξη της αφομοίωσης πολιτισμικών διαδικασιών των ΗΠΑ. Η ίδρυση του Συλλόγου Μέλισσα, μπορεί λοιπόν να ενταχθεί στο ευρύτερο πλαίσιο προσπάθειας διάφορων ομάδων Ελλήνων της Αμερικής να ενταχθούν στην αμερικανική κοινωνία, διατηρώντας την ελληνικότητά τους. Μια δεύτερη ανάγνωση, συνδέεται με τις πρακτικές ανάγκες των

μεταναστών στις νέες τους πατρίδες. Η ίδρυση της Μέλισσας σηματοδοτούσε την θεσμοθετημένη βοήθεια και αλληλεγγύη προς τα μέλη της, ιδιαίτερα τους νέο-αφιχθέντες μετανάστες. Η παροχή στέγης, η οικονομική στήριξη, οι νομικές συμβουλές, η εύρεση ή διάθεση εργασίας, η κοινωνική δικτύωση αποτελούν μερικές μόνο από τις δυνατότητες που περιλαμβάνει η ένταξη στον Σύλλογο. Ωστόσο, η σημαντικότερη αιτία για τη δημιουργία Συλλόγου συνδέεται άμεσα και άρρηκτα με τη φιλοπατρία και τη διάθεση ενίσχυσης του τόπου καταγωγής. Από τα πρώτα χρόνια ίδρυσης της Μέλισσας, οι διεθνικές πρακτικές αλληλεγγύας συμπαράστασης προς την Κρεμασιτή απαντώνται με εξαιρετική συχνότητα και εύρος. Με τον τρόπο αυτό, οι Κρεμασιώτες μετανάστες εκφράζουν έμπρακτα την ένταξή τους στην Κρεμασιώτικη κοινότητα και το αίσθημα χρέους προς τον τρόπο καταγωγής τους. Έργα υποδομής,



### The Creation and Actions of Melissa by Margarita Michail Dounia

Massive migration from Kremasti to the United States is observed at the late 19th century (approximately 1880 and on). These decades introduce the first big wave of migration which extends up to the 1930's. The first migrants are almost exclusively young males, considering their migration as temporary or seasonal. They aspire to remain in the United States for a period of time that would enable them financially to repatriate and lead a comfortable life back in the village. In fact, during this period, some do return in order to serve as volunteers in their country's frequent war engagements (Balkan Wars, World War I, Asia Minor expedition etc). This repatriation clearly demonstrates their attachment to the Greek ideals of the time as well as their self-definition as active members of the Greek society. However, the vast majority realize, or decide early on, that their settlement to the United States has acquired a permanent character, seeking to "set their life together" in their new

homes. Connected to this decision is the growing number of female migrants to the United States, with major goal being the social reproduction. Women arrive at the greater part, in order to create Greek families and have Greek children. In this context, the arrival of women constitutes the creation of communities, since Greek households are now in need of community-centered institutions such as Churches, Associations and Schools.

At the beginning of the 20th century, the Association Melissa is established in New York, where most of our compatriots are found. Their immediate-in relation to their arrival date-action of fellow Kremastiotes for the establishment of an Association can be interpreted in various ways, special in terms of Kremasti and general, in terms of migratory communities in the US. America at the beginning of the 20th century is a multicultural mosaic. The economic needs and infrastructures allow a growing number of migrants to influx its shores, not

without voices of protest. Under this pressure, migration legislation constitutes the mediocre expression of the need to control immigration, in compliance with other ideological currents of the time, such as nativism. The most extreme form of negative reaction to the arrival of migrants is expressed in violent acts and riots against migrants - Greeks included - by organizations such as the Ku Klux Klan. In an effort to respond to discrimination against Greeks and their socio-political isolation, the first organizations of ethnic or local character are established, such as ΑΗΕΡΑ and GAPA. Their mission is the preservation of Greekness along with the smoother assimilation of its members to the dominant American culture. Besides, the very creation of Associations and Organizations attests for a level of integration of American cultural processes in the Greek communities. The foundation of Melissa could therefore be seen through the broader context of Greeks striving to incorporate themselves in the US

society, maintaining however, their cultural distinctiveness. A second interpretation relates to issues of practicality. Melissa signaled the institutionalized aid and support towards its members, especially the newly-arrived migrants. Being provided with a shelter, economic aid, legal advice, work, social networks, are only some of the opportunities for the members of Melissa. However, the most important reason for the creation of Melissa is definitely the love for the country, the nostalgia and the intention to assist. Ever since its creation, Melissa's transnational practices towards Kremasti occupy a large and growing scale. In this way, Kremastiotes migrants express their actual incorporation in the Kremasti community and their sense of duty towards their place of origin. Infrastructure, scholarships, financial aid, taking initiatives, sending products of all kinds are just a few of the many actions that characterize Melissa and that become more intense in moments of crisis (for example during

υποτροφίες, οικονομική ενίσχυση, ανάληψη πρωτοβουλιών, αποστολή προϊόντων κάθε λογής πραγματοποιούνται συστηματικά και εντονότερα σε εποχές που ο τόπος έχει μεγαλύτερη ανάγκη (πχ. Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου). Οι δράσεις αυτές καταγράφονται σε πρακτικά συλλόγων εντός κι εκτός, σε αλληλογραφία μεταξύ μελών συλλόγων και εκκλήσεις της κοινότητας Κρεμασιής για συμπαράσταση, σε πλάκες που κοσμούν έργα που έχουν πραγματοποιηθεί στο χωριό μας. Εξάλλου η κατάσταση στην Ελλάδα, με τη συχνή κρατική αδιαφορία για τη μοίρα της επαρχίας, αφήνει κενά τα οποία έρχονται να εκπληρώσουν οι δράσεις του Συλλόγου Μέλισσα. Ο τόπος μας οφείλει πολλά στους μετανάστες του.

Σήμερα ο Σύλλογος Μέλισσα γιορτάζει τα εκατό χρόνια του. Ο Σύλλογος σήμερα έχει να αντιμετωπίσει διαφορετικές προκλήσεις από αυτές των αρχών του 20ου αιώνα με σημαντικότερο την ίδια την επιβίωσή του και την ανανέωση του ενδιαφέροντος των νέων μελών-β' και γ' γενιάς-προς το Σύλλογο και τις δράσεις του. Στην προσπάθεια αυτή εύχομαι από την παρούσα στήλη καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο αξιόλογο έργο σας

the II World War). Besides the situation in Greece with the inability of the state to address the problems of the periphery gives the 'space' for migrant actions to fill in the required gaps. Such actions are recorded in Associations' archives (home and abroad), correspondence among members, pleads of the Kremasti community to Melissa, monuments and buildings in the village. Kremasti owes a lot to its immigrant children.

Today Melissa celebrates its 100 years. Today Melissa has to face new challenges, different from those of the early 20th century. The most important challenge is its own survival by attracting the interest of new members (second and third generation) and providing a cohesive pole in the American society. Through this column, I wish Melissa the best of luck and may you enjoy another 100 years of fruitful and constructive action.

## Τα νέα του ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Η πατρίδα μας φέτος έζησε ένα από τα πιο θερμά καλοκαίρια των τελευταίων 50 χρόνων. Η ζέστη βέβαια στην Κρεμαστή δεν είναι ποτέ ανυπόφορη, αντίθετα η ατμόσφαιρα ήταν ευχάριστη με δροσερά βράδια χωρίς την ανάγκη ενός ζεστού ρούχου όπως τις άλλες χρονιές.

Η πλατεία γεμάτη κάθε βράδυ, συγκέντρωνε τους πατριώτες μας από κάθε άκρη της γης, σαν τις ακτίνες στο κέντρο του ήλιου.

Ηλιοκαμένοι νεολαίοι, μεσήλικες, παιδιά και γέροντες από τις κοντινές παραλίες, που καταφεύγουν το πρωί, γεμάτοι αγάπη για τον τόπο τους, νοσταλγία για τα παλιά, όνειρα και σχέδια για το μέλλον, χρωμάτιζαν έναν άλλο πίνακα, της Ελλάδας που δεν λυγίζει, που ελπίζει και που ποτέ δεν κλειδώνει την ψυχή της και την σκέψη της.

Οι αφίξεις των μεταναστών πολλές, αλλά δυστυχώς τώρα, σαν τα διαβατάρικα πουλιά, πέταξαν όλοι μαζί μακριά στις δευτερές τους πατρίδες.

Στις 21 Ιουλίου γιορτάστηκε στον Προφήτη Ηλία η μνήμη του. Πλήθος κόσμου παραβρέθηκε στον εσπερινό της παραμονής και ανήμερα της λειτουργίας. Στο σχόλασμα ο δρόμος μετατράπηκε σ' ένα ανθρώπινο ποτάμι από τους προσκυνητές που γεύονταν τους αφράτους άρτους καθ' οδόν.

Το βράδυ έγινε το εναρκτήριο πανηγύρι του καλοκαιριού.

Τα σπίτια άρχισαν σιγά-σιγά να ζωντανεύουν. Άνοιξαν παράθυρα, καθαρίστηκαν και ασπρίστηκαν οι αυλές.



Αποψη του Προφήτη Ηλία το χειμώνα



Η άλλη όψη του το καλοκαίρι.

**Η αυλή του γεμάτη κόσμο ανήμερα της γιορτής του**

Στις 29 Ιουλίου πέρασε από το χωριό μας με το ποδήλατό του, ο ρηχειώτης Tom Kokkosis δίνοντας μάθημα ελπίδας και ανθρωπιάς, για τους σκοπούς του ιδρύματος «Ελπίδα» για παιδιά που πάσχουν από καρκίνο. Έχοντας χάσει τη μικρή του ανηψιά, διέσχισε στη μνήμη της τον κόσμο ξεκινώντας από τον Σύλλογο Ζαρακιτών της Αυστραλίας και τερματίζοντας στη Ρηχειά. Φτάνοντας στο χωριό μας, τον περίμεναν συγγενείς και φίλοι συμπατριώτες. Η πράξη του τιμήθηκε από τον σύλλογο «Ελπίδα» και την πρόεδρό του κυρία ννν Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Οι συγχωριανοί μας που βρέθηκαν στην ν πλατεία έσπευσαν να τιμήσουν και να περιποιηθούν τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένειά του.

Τον Αύγουστο ολοκληρώθηκαν οι προσελεύσεις των πατριωτών μας. Έτσι φτάσαμε στις 14. Πλήθος κόσμου παρευρέθη στον εσπερινό. Ακολούθησε πανηγύρι στην κάτω πλατεία το ίδιο βράδυ και ανήμερα, οργανωμένο από τον τοπικό σύλλογο «Ο Έλατος».

Η Κοίμηση της Θεοτόκου γιορτάστηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα. Της Θείας λειτουργίας χοροστάτησε ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας Ευστάθιος. Δυστυχώς οι πολλές υποχρεώσεις του, δεν του επέτρεψαν να παραμείνει στο χωριό μας και να απολαύσει την φιλοξενία μας.



Της Παναγίας μετά το σχόλασμα της Εκκλησίας, στην πλατεία ανταλλάσσοντας ευχές

Στο διάστημα μέχρι τα εννιάμερα το χωριό έσφυζε από ζωή. Διοργανώθηκαν διάφορες εκδηλώσεις με πρωτοβουλία των συλλόγων «Ο Πατριώτης» και «Ο Έλατος».



Τα Εννιάμερα της Παναγίας. Δεκαετία 1980

Στις 16 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε Αιμοδοσία καθώς και δημόσια συζήτηση στον αυλείο χώρο της εκκλησίας. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα (ανεμογεννήτριες, φύλακας για τους χειμερινούς μήνες, εκμετάλλευση του σχολείου) και πάρθηκαν αποφάσεις.

Στις 19 Αυγούστου ομάδα νέων αλλά και μεγαλύτερων με οδηγό τον Γιώργο Τζάκα, έκαναν πεζοπορία και απόλαυσαν μοναδικά τοπία στη διαδρομή από Κρεμαστή προς Κυπαρίση. Είναι μία πράξη που θα πρέπει να καθιερωθεί γιατί Κρεμαστή είναι φύση, εφελτήριο για ψυχική και σωματική ανάταση.

Επίσης διοργανώθηκε τουρνουά πινάκλ, τάβλι και δηλωτής. Νικητές αναδείχθηκαν οι Νίκος Δούνιας και Δημήτριος Χαραμής στο πινάκλ, ο Παναγιώτης Κοσμάς στο τάβλι και ο Μιχάλης Πουλάκης στη δηλωτή. Είναι πλέον καθιερωμένη η ετήσια εκδρομή των Κρεμαστιωτών στο Τούμπαλι. Με άρθρα οργάνωση ο σύλλογος των Αθηνών φρόντισε στο να μην λείπει τίποτα στους εκδρομείς. Το άφθονο κρασί (είχαμε και διαγωνισμό ποιότητας με νικητή τον Τάσο Παρδάλη-Τραχανά) και οι μεζέδες έφεραν το κέφι, που τόσο έχει χαθεί απ' όλους μας τελευταία. Ο χορός καλά κράτησε, οι πατριώτες βρήκαν την ευκαιρία να απολαύσουν τα δώρα της φύσης που τόσο απλόχερα είναι δοσμένα σε τούτο τον τόπο. Είναι ένας χώρος που ακόμα ευωδιάζει από τον ιερό μόχθο των προγόνων μας στον αγώνα τους για τη ζωή. Ευλογημένος τόπος που έθρεψε γενιές και γενιές Κρεμαστιωτών.

Στα Εννιάμερα της Παναγίας, ο κόσμος ήταν λιγότερος, είχαν αρχίσει οι αποχωρήσεις. Έγινε μόνον μία βραδιά πανηγύρι σε συνεργασία των συλλόγων Πατριώτης και Έλατος.

Ομάδα Κρεμαστιωτών επισκέφθηκε το σχολείο όπου και κατέγραψε τα εναπομείναντα έγγραφα, με σκοπό να αρχειοθετηθούν. Προσωρινά φυλάσσονται στο Κοινοτικό γραφείο. Τα μαθητολόγια δυστυχώς έχουν μεταφερθεί στη Σπάρτη από χρόνια με απόφαση του Υπ. Παιδείας. Είναι δύσκολη η διαδικασία για την πρόσβαση σ' αυτά αλλά ελπίζουμε ότι με τις κατάλληλες ενέργειες θα καταγραφούν και αυτά, ώστε να υπάρξει ένα γενικό αρχείο του χωριού μας.



Όταν το σχολείο λειτουργούσε και οι χαρούμενες παιδικές φωνές αντιλαλούσαν στις αίθουσες, στην αυλή, στο χωριό. Δεκέμβριος 1985

Οι ζέστες του καλοκαιριού συνεχίστηκαν μαζί με την ανομβρία. Έντονη η ανησυχία των αμπελουργών. Πρώτος άρχισε τον τρύγο ο Χρήστος Κοσμάς (Μπαμπάνας) και ακολούθησαν οι άλλοι. Η παραγωγή καλή, ο γράδος μεταξύ του 13 και 14, πιστεύουμε ότι σύντομα θα απολαύσουμε τα νέα κρασιά. Η πιλαίστρα αναδεικνύεται πρωταθλήτρια στην παραγωγή κρασιού, ελπίζουμε και στην ποιότητα.

Άρχισε η σχολική περίοδος, οι μαθητές του χωριού μας, Αγγελική, Θανάσης και Γιώργος Παυλάκης καθημερινά μεταφέρονται για την παρακολούθηση των μαθημάτων στο σχολείο του Αγίου Δημητρίου. Οι κτηνοτρόφοι πήραν τον δρόμο για τα χειμαδιά.

Τον Σεπτέμβριο έπεσαν μερικές καλές βροχές και έτσι δειλά-δειλά

άρχισαν να προβάλλονται τα πρώτα χόρτα στο Τούμπαλι, εξαιρετικής όπως πάντα νοστιμιάς.

Σε κοινή σύσκεψη όλων των συλλόγων της Κρεμαστής αποφασίσθη η τοποθέτηση φύλακα του χωριού για τους χειμερινούς μήνες. Για το μήνα Νοέμβριο ο Κώστας Δρίβας, για τον Δεκέμβριο ο Θεόδωρος Πουλάκης, για τον Ιανουάριο ο Κώστας Ξαστερούλης, για το Φεβρουάριο ο Παναγιώτης Τζώρτζης και για τον Μάρτη ο Κώστας Ξαστερούλης.

Ο Οκτώβριος κύλησε ήρεμα, με αρκετούς νοτιάδες, με τις αυλές πολύχρωμες από τα Αί Δημητριακά να ξεφυτρώνουν σε κάθε γωνιά τους.

Ο πατριώτης μας Κώστας Παπαμιχαλόπουλος στις 27/10 έβγαλε το δικό του τσίπουρο. Αρκετοί τυχεροί απόλαυσαν την περιποίηση των οικοδεσποτών κατά τη διαδικασία της παραγωγής. Καλόπιστο.



Ο Παύλος στο πατητήρι του μπάμπρα Γιάννη του Ροκάνα. 1982

Η 28η γιορτάστηκε με δοξολογία στην εκκλησία και στην συνέχεια κατάθεση στεφάνου στο ηρώο εκ μέρους του δήμου από τον δημοτικό μας σύμβουλο κ. Κώστα Παπαμιχαλόπουλο, καθώς και από τους συλλόγους Πατριώτης και Έλατος.



Εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου. Μπροστά στο μνημείο ο παπα-Παναγιώτης, ψάλισσα η Κατερίνα, Πρόεδρος ο Κώστας Πουλάκης και λιγοστοί πιστοί

Το μεγάλο γεγονός του Οκτώβρη (6/10) ήταν ο εορτασμός των 100 χρόνων, από την ίδρυση του συλλόγου της Αμερικής «Μέλισσα» στη Νέα Υόρκη. Συγκινητικές στιγμές έζησαν οι παλιότεροι, αλλά και οι νέοι, που άξια έχουν αναλάβει και συνεχίζουν το έργο τους. Η εφημερίδα μας σαν ελάχιστο φόρο τιμής, αφιερώνει αυτό το τεύχος στα 100 χρόνια της Μέλισσας και τους εύχεται να είναι πάντα δημογραφικοί και δραστήριοι.

Η ερήμωση έχει αρχίσει. Ας έχουμε στο πρόγραμμά μας κάποιες επισκέψεις και τους χειμερινούς μήνες. Η φύση θα μας ανταμείψει και οι λιγοστοί κάτοικοι θα μας καλοδεχτούν.

Η Κρεμαστή είναι ιδανικός προορισμός, αντάξιος των πολυπροβαλλόμενων τουριστικών μερών. Θα ζήσουμε στιγμές γαλήνης, κοντά στο τζάκι, με ένα ποτήρι κρασί από το δικό μας, με την οικογένειά μας, τους φίλους μας, τώρα που οι οικονομικές συνθήκες είναι δύσκολες και μας φορτώνουν την ψυχή μας.

Εκκλησιαστικά Νέα

Το συμβούλιο των Επιτρόπων της Εκκλησίας μας βρίσκεται σε οργανισμό έργων. Έχτισε στον Αγ. Ιωάννη τοίχο 30 μέτρων ώστε τα χρώματα να μην πέφτουν κιόσκι. Στην εκκλησία της Παναγίας έγινε τοίχος 20 μέτρων περίβολος με πέτρα και σκαλιστά. Επίσης έγινε ράμπα από την άλλη είσοδο, καθαρίστηκε το τέμπλο και οι αγιογραφίες που είχαν χαλάσει λόγω της υγρασίας. Καλύφθηκαν τα καλοριφέρ ώστε να μην προξενούν αλλοιώσεις στα χρώματα των αγιογραφιών και των εικόνων. Στον Αγ. Νικόλα μετά την διαπλάτυση άνοιξαν δρόμο προς τη δεξαμενή πάνω από το κοιμητήριο και έχτισαν τοίχο 140μέτρων. Στον Αγ. Κωνσταντίνο αποκατέστησαν τα χαλασμένα παγκάκια και έφτιαξαν 2ράμπες για εύκολη πρόσβαση.

Από τον Έλατο

Δραστήριος πάντα ο Έλατος πλαισίωσε και διοργάνωσε πολλές εκδηλώσεις για το χωριό.

Δώρησε στο Ιατρείο ένα Ιατσορ και εκτυπωτή ώστε να γίνονται εύκολα ηλεκτρονικά οι συνταγογραφίες.

Αναζητά έναν κατάλληλο χώρο ώστε να δημιουργήσει ένα μικρό γήπεδο 5x5 για τα παιδιά.

# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑ

**Dear patriotes and supporters of "Melissa" Association:**

Anniversaries provide us with an excellent opportunity to listen into our historical past as it echoes through time. Our past teaches us, guides us and certainly inspires us. As we look back into time and hear stories of our fore fathers we visualize their struggle of the America Dream. Most of our fore fathers came from Kremasti and they brought with them their dreams and aspirations. They left their families behind either to follow later or return to kremasti. In America they bonded, helped each other and started our syllogo 100 years ago as the only way to stay connected. We will be forever thankful and we promise to keep their syllogo alive.

This 100th Anniversary since the beginning of the kremastiotiko Association belongs to our great grandparents, grandparents and parents. If they had not taken the first step, we would not have been celebrating the 100th step. This Anniversary is not just a memorial for the past, but also a celebration for the future. We cherish the memories we have among our fellow Kremastioties, we treasure the moment that we are able to celebrate with each other, and we envision our dreams that our children will keep the love alive for this well established organization. Melissa has touched the lives of so many people in a very profound way. We associate ourselves with a foundation that was established 100years ago and are proud to be part of a strong dynamic of people sharing the same mission.

I am proud to be the president of Melissa Association for the 100th year celebration. My parents were among the many who came to America from the village of Kremasti and enstilled the love, dedication, and patriotism for this village as others have also taught their children. Within the association I have developed friendships that will last a lifetime. I am honored to have found others who share the same respect, love admiration and understand of why our parents return to Kremasti and reunite with other Kremastioties who come from all over the world and cherish their memories from their childhood in Kremasti.

Warmest Regards,  
Chrysoula Legakis  
President of "Melissa" Association

**Αγαπητοί πατριώτες και υποστηρικτές του συλλόγου Μέλισσα:**

Οι επέτειοι αποτελούν μια εξαιρετική ευκαιρία για να ακούσουμε την ηχώ του παρελθόντος μας. Το παρελθόν μας διδάσκει μας καθοδηγεί και βέβαια μας εμπνέει. Ανατρέχοντας στο παρελθόν ακούμε τις ιστορίες των προγόνων μας και οραματιζόμαστε τον αγώνα τους να κατακτήσουν το Αμερικάνικο όνειρο. Οι περισσότεροι πρόγονοί μας ήρθαν από την Κρεμαστή με όνειρα και φιλοδοξίες. Άφησαν πίσω τους τις οικογένειες τους, που είτε ήρθαν αργότερα είτε επέστρεψαν στην Κρεμαστή. Στην Αμερική συνδέθηκαν μεταξύ τους βοήθησαν ο ένας τον άλλον και ξεκίνησαν τον σύλλογο πριν από 100 χρόνια ώστε να μείνουν ενωμένοι. Τους χρωστάμε αιώνια ευγνωμοσύνη και την υπόσχεση να κρατήσουμε τον Σύλλογο ζωντανό.

Η εκαοστή επέτειος ίδρυσης του συλλόγου ανήκει στους προπάππους, τους παππούδες και τους γονείς μας. Εάν αυτοί δεν έκαναν το πρώτο βήμα τότε δεν θα κάναμε εμείς το εκαοστό σήμερα. Η επέτειος αυτή δεν είναι μόνο ανάμνηση του παρελθόντος αλλά και γιορτή του μέλλοντος. Κρατάμε βαθιά στην καρδιά μας τις μνήμες που μοιραζόμαστε με άλλους Κρεμασιώτες, απολαμβάνουμε τη στιγμή που μας δίνεται η ευκαιρία να γιορτάσουμε μαζί και ονειρευόμαστε το μέλλον όπου τα παιδιά μας θα κρατήσουν ζωντανή την αγάπη τους για αυτόν τον Σύλλογο που πατά γερά θεμέλια. Η Μέλισσα έχει αγγίξει σε βάθος τις καρδιές μας. Συνδεόμαστε με έναν ισχυρό οργανισμό που ιδρύθηκε πριν από 100 χρόνια και είμαστε περήφανοι που είμαστε μέρος ενός δυναμικού ανθρώπου που μοιράζεται την ίδια αποστολή.

Είμαι περήφανη που είμαι πρόεδρος του Συλλόγου στην εκατονταετηρίδα του. Οι γονείς μου ήταν από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική από την Κρεμαστή και μου εμφύσησαν την αγάπη, την αφοσίωση και τον πατριωτισμό για το χωριό τους, όπως έκαναν όλοι για τα παιδιά τους. Μέσα από τον Σύλλογο ανέπτυξα φιλίες που θα μείνουν για μια ζωή. Νιώθω τιμή που βρήκα ανθρώπους οι οποίοι μοιράζονται τον ίδιο σεβασμό, αγάπη, θαυμασμό και κατανόηση για τους λόγους για τους οποίους οι γονείς μας επιστρέφουν στην Κρεμαστή για να βρεθούν με τους άλλους Κρεμασιώτες από τον κόσμο που μοιράζονται τις ίδιες μνήμες της παιδικής τους ηλικίας στην Κρεμαστή.

Σας ευχαριστώ θερμά

Σούλα Λεγάκη  
Πρόεδρος Συλλόγου Μέλισσα

4 ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΤΡΙΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

## Γιόρτασαν την 100ή επέτειο του Συλλόγου Κρεμαστής Λακωνίας

Η νέα γενιά, η οποία ανέλαβε τα νιά, τίμησε τους πρώην προέδρους για την αφοσίωσή τους στα ιδεώδη των ιδρυτών

**Του Δημήτρη Τσάκα**

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο Σύλλογος Κρεμαστής Λακωνίας «Η Μέλισσα» το βράδυ του Σαββάτου γιόρτασε με μεγαλοπρέπεια την 100ή επέτειο της ίδρυσής της και τίμησε όλους τους εν ζωή προέδρους.

Ο Σύλλογος αυτός είναι ένας μικρός, αλλά δραστήριος και δυναμικός φορέας με τεράστια προσφορά στην Κρεμαστή Λακωνίας και στην Ομογένεια.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Χρυσούλα Λεγάκη, η οποία ανέλαβε τα νιά των ομογενών και η Ειρήνη Δουνιά - Χριστοδούλου, μιλώντας στον «Εθνικό Κήρυκα», εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την επιτυχία της εκδήλωσης και για τον ενθουσιασμό των ομογενών που προκάλεσε η βράβευση των πρώην προέδρων.

«Όλοι οι γενείς ήταν παρόντες και γιόρτασαν με μοναδικό τρόπο τα εκατό χρόνια προσφοράς, αγάπης και έργων. Αποτίσαμε φόρο τιμής στους πρώην πρόεδρους μετακινώντας τους ήρθαν από την Κρεμαστή στα τέλη του 19ου αιώνα 20ου αιώνα και δεν ενθουσιάστηκαν μόνο για τον εαυτό τους, αλλά και για τους συμπατριώτες τους στην Αμερική και για την ιδιαίτερη πατρίδα», επισήμανε η κ. Λεγάκη, η οποία ανέλαβε τα νιά του Συλλόγου δύο περίπου δεκαετίες μετά τον πατέρα της.

«Το λεβλόγι μας είναι φιλικό για να εκφράσει τα συναισθήματά μας και την ευγνωμοσύνη για τους ήρωές και τους πρωτεργάτες, για τους ευεργέτες Νικό Παπαμακαλιούτσου, Μιχαήλ Ματθαίου, αλλά και τους εκατοντάδες άλλους συμπατριώτες μας που προσέφεραν από το στήθος τους», πρόσθεσε η κ. Λεγάκη.

«Στο καταστατικό του συλλόγου του 1912 αναγράφονταν ότι ο Σύλλογος εκτός της παροχής κάθε δυνατής βοήθειας προς τους εδώ αναξιοπαθούντες είχε βασικό μέλημα την παροχή βοήθειας προς τους αναξιοπαθούντες της Κρεμαστής. Γι' αυτό και ο σύλλογος κατάφερε στο διάβη του χρόνου να προσφέρει και στις δύο ακτές του Αιονεϊκού και να διακριθεί», τόνισε η κ. Λεγάκη.

Ο κ. Νικόλαος Λεγάκης, πρώην πρόεδρος και σπινάλις ένας εκ των τριών πρώην προέδρων στον «Εθνικό Κήρυκα» εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχία της εκδήλωσης και στήριξη την ηγεσία του Διοικητικού Συμβουλίου που ηλαιοποιείται από την Χρυσούλα Λεγάκη (πρόεδρος), την Παναγιώτα Δουνιά - Μονογιού (αντιπρόεδρος), την Ειρήνη Δουνιά - Χριστοδούλου (πρωμαχία) και τον Γιώργη Μπαλίου (ταμίας).

«Όσοι δεν μπόρεσαν να παρευριστούν στην επέτειο των 100 χρόνων έλασαν μια μεγάλη ευκαιρία, όλοι οι νέοι έλασαν το δυναμικό παρόν και το γλέντι έμοιαζε με τα γλέντια των καλών εποχών που έφταναν στην Κρεμαστή. Είναι όλοι τους άδελφοί μας», είπε ο κ. Λεγάκης.

Από αριστερά διακρίνονται οι Πάμελα Δουνιά Μονογιού, Ιωάννης Μπέλεσης, Γεώργιος Μπέλεσης, Χρυσούλα Λεγάκη (πρόεδρος), Νικόλαος Μαυρομαχάκης, Νικόλαος Λεγάκης και Ειρήνη Δουνιά - Χριστοδούλου.

Η νέα γενιά των Κρεμασιωτών έδωσε το δυναμικό παρόν στο δείπνο για την 100ή επέτειο της ίδρυσης του Συλλόγου Κρεμαστής Λακωνίας «Η Μέλισσα». Στημνήματα από το ξεφάνισμα.

Στον χορό των Κρεμασιωτών παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του Συλλόγου Ραζακός, Δημήτρης Αλιανι Θεόδωρος Λάπας, ο πρόεδρος του Επισκόπου Λαμίας, Θεόδωρος Πουλάκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ραζακός, Δημήτρης Κωκόρας και άλλοι εκπρόσωποι των Ενωμένων Λακωνικών Σωματείων και της Παλαιολογικής Ομοσπονδίας.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ Πέμπτη, Οκτώβριος 11, 2012 Τελευταία Ενημέρωση: 9:23 πμ

Ομογένεια Ελλάδα Αθλητικά Αμερική Κύπρος Αποφίτες Πολιτισμός Κηρύξεις Κοινά

## Γιόρτασαν την 100ή επέτειο του Συλλόγου Κρεμαστής Λακωνίας

Του Δημήτρη Τσάκα

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο Σύλλογος Κρεμαστής Λακωνίας «Η Μέλισσα» το βράδυ του Σαββάτου γιόρτασε με μεγαλοπρέπεια την 100ή επέτειο της ίδρυσής της και τίμησε όλους τους εν ζωή προέδρους. Ο Σύλλογος αυτός είναι ένας μικρός, αλλά δραστήριος και δυναμικός φορέας με τεράστια προσφορά στην Κρεμαστή Λακωνίας και στην Ομογένεια. Η πρόεδρος του Συλλόγου Χρυσούλα Λεγάκη, η οποία ανέλαβε τα νιά των ομογενών και η Ειρήνη Δουνιά - Χριστοδούλου, μιλώντας στον «Εθνικό Κήρυκα», εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την επιτυχία της εκδήλωσης και για τον ενθουσιασμό τον οποίο προκάλεσε η βράβευση των πρώην προέδρων.



# Αναδημοσιεύσεις

**ΑΠΟΦΕΙΣ 3**

**ΠΡΑΚΤΟΡΙΚΑ**

**100 χρόνια προσφοράς**

Η Κρεμαστή είναι ένα από τα πανέμορφα ορεινά χωριά της Λακωνίας, πάνω στον Πάρνανα, με τη σπάνια κληρίδα και τα κατάλευκα σπίτια. Είναι ένα χωριό που τη δεκαετία του '50 είχε 280 παιδιά και σήμερα έχει μόνο τρία τα οποία ταΐζουν πολλά χιλιόμετρα για να μετακομούν της Ελληνικής Παιδείας. Το χωριό αυτό ανέκαθεν ευεργετούνταν από τους μετανάστες που αναζητούσαν μια καλύτερη τύχη στον κόσμο. Πολλοί εξ αυτών ήρθαν στην Αμερική να εργαστούν πέντε, το πολύ δέκα χρόνια, με το όραμα να καθαντίσουν και να επιστρέψουν στο χωριό.

Προ εκατό ακριβώς ετών μια ομάδα Κρεμαστιωτών ίδρυσαν τον Αλληλοβοηθητικό Σύλλογο Κρεμαστίν Λακωνίας και το όνομα αυτού «Μέλισσα». Οι ιδρυτές κατάφεραν να τον εδραιώσουν και να τον παραδώσουν στα παιδιά και στα εγγόνια τους.

Το βράδυ του Σαββάτου, ο Σύλλογος γιόρτασε την πρώτη εκατονταετηρίδα και καμάρωσε τη νέα γενιά του Συλλόγου που ανέλαβε τα νήια και κατάφερε να προσελκύσει τη νεότερη γενιά των Κρεμαστιωτών και να μετατρέψει τον χορό σε ένα νεανικό πάρτι. Συχαριστήρια σε όλους λουπόν.

# ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

Άς γυρίσουμε πίσω εκατό χρόνια, στην Κρεμαστή του 1880. Τά βάσανα του νέου Έλληνικού Κράτους, είχαν σκορπίσει παντού την ανέχεια, την αμορφωσιά, την καθυστέρηση.

Οί Κρεμασιώτες της εποχής εκείνης, περνούσαν πολύ δύσκολα οί πίο πολλοί είχαν λίγα χωράφια στην κατοχή τους, ή λίγα γιδοπρόβατα. Αντίθετα όμως είχαν πολυμελείς οικόγένειες, πού δυσκολευόντουσαν να εξασφαλίσουν τό ψωμί της χρονιάς.

Λιγοστοί ασχολούντο με εμπόριο ή μελισσοκομία, δύσκολα όμως ξεχώριζαν από τους φτωχούς συμπατριώτες τους.

Οί συνθήκες αυτές έκαναν ανήσυχους, τούς ανθρώπους της εποχής και αναζητούαν την αποκατάσταση έξω από τό χωριό. Άρκετοί πήγαν υπάλληλοι στίς Σπέτσες, στην Ύδρα ή και στον Πειραιά. Πρώτος όμως ο μπάμπας-(Θανάσης) ο Δρίβας, πέρασε τίς πύλες του Γιβραλτάρ και έφτασε στή Νέα Ύόρκη της Αμερικής. Πίσω του ακολούθησε ένα ρεύμα πα-

τριωτών μας, πού αναζητούσε προκοπή. Ο Παναγιώτης Τζάκας (Λεβέτας), ο Κόλιζας (τεριζής), ο Βούλαρης, ο Λευτέρης και Πέτρος Μανίκης, ο Πίπιζας Χαραμής, ο Διαμαντής Κουλούρης, ο Μακαρούνης (Δρίβας) ήταν οί ρίζες των Κρεμαστιωτών της Αμερικής.

Τό 1900 συγκέντρωσαν χρήματα από τό πρώτο ύστερημά τους και τάστειλαν στό χωριό να φτιαχτεί τό καρνέσι ή βρύση των Σκαλιωτών. Η μετανάστευση συνεχίστηκε με γοργό ρυθμό γύρω στό 1900-1910. Πολλοί πήγαιναν στή Αμερική μόνο και μόνο να βγάλουν κάποιο χρέος, και ξαναγύριζαν πάλι στην αγροτική ζωή.

Οί πρώτοι πατριώτες μας ασχολήθηκαν με τό τόσο χαρακτηριστικό επάγγελμα του μικροπωλητή. Στό καρότσι με τά πινότς κουβάλαγαν τά όνειρα της αποκατάστασης και τή νοσταλγία του γυρισμού. Οί χαρακτηριστικοί αυτοί μπρούκλνδες άνοιξαν τό δρόμο για πολλούς Κρεμασιώτες. Μέχρι τό 1905 βρέθηκαν πολλοί Κρεμασιώτες, Παπαμχαλοπουλαίοι, Παναρίτης, Λεγάκης (Τράκας), ο γέρο Παναγιώτης ο Δούνιας μαζί με τά παιδιά του ο Νικολάκης ο Δούνιας, Χαραμαίοι, Τσιγκαίοι, Πουλακαίοι και πολλοί πού μās διαφεύγουν. Περνούσαν τά 150 άτομα τό 1912. Δημιούργησαν άργότερα τό σύλλογο Κρεμαστιωτών «ή Μέλισσα» τό θεμέλιο όλων των Κρεμαστιωτικών συλλόγων.

Στό σύλλογο αυτό πρωτοστάτησαν οί πίο νεαροί

πατριώτες μας, πού γνώριζαν ανάγνωση και γραφή και μάθαιναν και τήν Άγγλική. Στά επόμενα χρόνια από κάθε σπίτι του χωριού ύπήρχε και κάποιος ξενιτεμένος στην Αμερική. Η αγάπη για τήν Ελλάδα διατηρούνταν άσβηστη και ή νοσταλγία του γυρισμού ρίζωνε σ' όλους.

Τό 1912 γύρισαν πολλοί μόνο και μόνο να πολεμήσουν και να δώσουν τό αίμα τους για τήν Πατρίδα.

Ο άγώνας των ανθρώπων αυτών ήταν άπάνθρωπος και άπίστευτος. Προσπαθούσαν να ζήσουν σε μία Αμερική άνάστατη από τά φυλετικά προβλήματα, τίς πολιτικές ταραχές και τήν κοινωνία πού μέτραγε ή δύναμη του ισχυρού.

Οί μικροί στην ηλικία, βρίσκαν δουλειά, για να εξασφαλίσουν μόνο και μόνο ένα πιάτο φαί.

Άρκετοί βρήκαν μετά από προσπάθειες τό δρόμο της προκοπής. Δημιούργησαν τά πρώτα έλληνικά μαγαζιά, έστιατόρια, ζαχαροπλαστεία και άνωπωλεία. Κοντά σ' αυτούς βρίσκαν αποκατάσταση άλλοι πατριώτες, πού πάντα διατηρούσαν ένα στενό σύνδεσμο μεταξύ τους. Όσο ξεχώριζαν μερικοί και προόδευαν, σταμάτησαν να τους κοιτάζουν περιφρονητικά οί Αμερικανοί.

Τό 1915 ύπήρχε μία αρκετά ισχυρή Κρεμασιώτικη παροικία και πλέον άρχισαν οί περισσότεροι να προσαρμόζονται στίς συνθήκες της Αμερικής



3

Πρόλογος

Τη γέννηση της ανεξαρτησίας και της Κρεμαστής περισημωσίου Πάου οφ ΚΟΙΜΗΤΙΣ. της ΘΕΟΤΟΚΟΥ" σφεραζέει κατ' αρχήν τό διοικητικό συμβούλιον του έτ. π. γ. υ.σ.α. εδρεύοντος προεδρικού Συμβόλιου ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΩΝ. 4 ΜΕΛΙΣΣΑ του άποψημούμενου έ.ε. τών κ. κ.

- 1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΔΟΥΝΙΑ 2ος πρόεδρος
- 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΠΑΠΑΡΙΤΗ 2ος γαμίου
- 3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Γ. ΤΣΙΓΚΟΥ Γραμματέας
- 4 ΙΩΑΝΝΟΥ Π. ΔΡΙΒΑ
- 5 κατ' ΑΝΤΩΝΙΟΥ Π. ΔΟΥΝΙΑ 2ος μέλος

Είς κοινήν αυτών συνεδρίασιν μεθ' έπάρτην των μελών του συμβόλιου άπεφάσισαν όλησ άναγνώστω έίς τήν συνελεύσειν των ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΩΝ πού ήδη ανεξεργασήτα περισημωσίου Πάου, έίς τόν σκοπόν όλησ έίς τό παρελθόν σφύζετο, ε παραϊού ποισίση, ανεξεργασίς ερώσει

4

έίται ερώσει των προτότων μας, ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΩΝ. έί έτε 1822 ως άτέγραφε μία ποισίη πούσ έίς τοιχιωμένη έίς τό κατεδαφισθέντα παύ.

"ΑΠΗΓΕΡΘΗ ΤΟ ΕΤΟΣ 1822 η.

ή ιστορική αλήθεια άμεροματία κατ' εφ' ρτες 150 χρόνια πίσω, ότε οί επόδοντο ΕΛΛΑΖ. είσε έπαγαλατήσει καί έπαιούσε τήν ποδονόθητη φύτεριά.

είσε τότε άποούσει έί ένα ψτισοι άτη' πώφερον άπύτα. Τό ύπερ πάντων άπύτα και έγω οί ΕΛΛΑΖ. έφώτερο έα έα έκροσ έί έκροσ, οί ηρόδοτοι μας, έέ έπαιουσι πού ηρίψισι όλυσον Πατριέζ.

ώλοσ φατερότα έίσε έαθιεά φίστε έίσε ηρό έα' έα έα και έερά' έίσε και ηρό τήν μαρτυρία ή Πατρίδα.

ΕΛΛΗΔΑ.

|| έίσε έίται αλήτρία των α' μή μή ||

11

Τό έργο ημ' ανεξεργασίς καί έί έτε φροσί έίσε άναγνώστω καί εξετεδέσει, εαρά το διοικητικό συμβούλιον του έτ. π. γ. έφείδοντο προεδρικού Συμβόλιου ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΩΝ 4 ΜΕΛΙΣΣΑ" άποψημούμενου 2ος

- 1 ΑΠΑΣΤΑΣΙΟΥ Κ. ΠΑΡΔΑΛΗ πρόεδρος
- 2 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Γ. ΤΣΙΓΚΟΥ Γραμ.
- 3 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΠΑΠΑΡΙΤΗ Γαμίου
- 4 ΙΩΑΝΝΟΥ Π. ΔΡΙΒΑ
- 5 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Π. ΔΟΥΝΙΑ 2ος μέλος

άλλη προσκυνημένη έί ΚΡΕΜΑΣΤΙ έοσ τή έδ' αλήσ έγραφέα διορισέσει σφίρο. εη σφίρο και πωραμοσόνεθ' έεφ' έίσε έίσε άποψημούμενου 2ος τών κ. κ.

- 1 ΣΤΑΘΙΑΝΟΥ ΚΟΤΣΑΛΗ 2ος έί πρόεδρος
- 2 ΔΗΜ. ΚΑΠΕΛΕΣΗ
- 3 ΑΡΧΕΤΟΥ Α. ΠΑΡΑΣΧΗ
- 4 ΠΑΠΑΓ. Π. ΠΑΡΑΣΧΗ
- 5 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Π. ΔΟΥΝΙΑ
- 6 ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ Α. ΤΖΑΚΑ
- 7

## ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ Ο ΚΟΠΟΣ ΤΟΥ

Το φετινό καλοκαίρι, στις καθημερινές μου οδοιπορίες σε περιοχές του χωριού, μου γεννήθηκε η επιθυμία να δω, επί τόπου, τα σημερινά αμπέλια που χωριού μας για να ξυπνήσω μέσα μου μνήμες από τις αμπελουργικές δουλειές στα παιδικά και εφηβικά μου χρόνια, και να τις καταγράψω στην εφημερίδα μας.

Πήγα στη Στερνίτσα, στο Λαμποκάμι, στη Τραγάνα, στη Μπεαλίστρα, στον Αη Γιώργη, στο Μαρί. Κάθε τόπος έχει την ιστορία του, γεννάει τις δικές του μνήμες για τα αμπέλια του και τον κόπο της καλλιέργειάς τους.

Οι κύριες εποχικές δουλειές για το αμπέλι σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια στις δεκαετίες 40,50 (χωρίς μηχανήματα, αυτοκίνητα) ήταν οι παρακάτω:

1. Ξεχέρωση χωραφιού, διαμόρφωση κατάλληλου εδάφους (σκέτο χώμα, σε βάθος ενός μέτρου χωρίς σόμπολα και πέτρες) για φύτεμα των κλιμάτων.
2. Φύτεμα – πότισμα (μεταφορά νερού από το ποτάμι σε δοχεία, με τα ζα που είχε ή οικογένεια).
3. Κλάδεμα
4. Σκάψιμο τον Μάρτη ( το χώμα της βαθείας εκσκαφής σωρευόταν σε κουκούρια γύρω από τα κουρβουλα) .
5. Λίπασμα με φουσκί (κοπριά) σε κάθε κλίμα, που μεταφερόταν σε σακκιά με τα ζα του σπιτιού από τα μαντριά των τσοπάνηδων.
6. Δισκάψιμο (σπάσιμο των κουκουριών και ισόπεδωση) τον Μάη.
7. Θειάφισμα, κορφολόγημα (βλαστάρι) τον Μάιο, Ιούνιο.
8. Φύλαξη από τις αρχές Αυγούστου έως τον τρύγο, από τους δραγάτες.
9. Ο τρύγος – Λειτουργία του Λινού (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος) .
10. Προεργασία για το κρασί (πλύσιμο βαρελιών, ή λαίνας μεταφορά του μούστου από το λινό στο σπίτι οινολογική εξέταση – κλείσιμο βαρελιού.

Στην παιδική μου ηλικία είχα παρακολουθήσει από κοντά όλες τις παραπάνω εργασίες και στις πιο εύκολες είχα συμμετοχή. Το σκάψιμο (κυρίως στα μεγάλα αμπέλια) και ο τρύγος ήταν συλλογικές δουλειές, που γίνονταν από πολλούς εργάτες.

Οι μνήμες από τις αμπελουργικές δουλειές δεν έχουν σβήσει. Μου άφησαν αξέχαστες εκπλήξεις, τρία χαρακτηριστικά γεγονότα :

- Ο μπάρμπα Λιάκος Τσορομώκος, ένας ευγενέστατος και πρoός άνθρωπος γείτονας μου, ήθελε να κάνει αμπέλι στον Αη Γιώργη. Το χωράφι γεμάτο πέτρες σε μεγάλο βάθος. Με τα χέρια και το καρότσι έβγαλε και μετάφερε σε τεράστιο σωρό πέτρες και σόμπολα, και το έστρωσε με χώμα κατάλληλο για αμπέλι. «Γη ποτισμένη με ιδρώτα».

Δούλευε επί 5-6 μήνες ολημερίς για να ετοιμάσει το αμπέλι . Οι παλάμες του είχαν γίνει σκληρές και αδρές, σαν ένα κομμάτι της γης που δούλευε. Το αμπέλι έδωσε γρήγορα κρασί, που το γεύτηκε με βουλιμία και η θεία Γιαννού (Ελένη) η μάνα του.

- Ο Νίκος Παράσχος, ο Νίκος Παρδάλης, ο Παναγιώτης Παρδάλης και ο Δημήτρης Παρδάλης (Μαύρος) όλοι δουλευταράδες έφτιαξαν αμπέλια στη “Μπεαλίστρα” σε ένα γήπεδο κακοτράχαλο, βραχώδες και άγονο.

Η δουλειά τους σε ένταση, παθός και μεράκι, ήταν εντυπωσιακή και οι καρποί της άμεσοι. Σιδερένια θέληση όλοι τους, που με εντυπωσίασε.

- Ο Μαστρογιάννης ο Μανούσος και η γυναίκα του Χάρη, πήγαιναν καθημερινά στο Λαμποκάμι και γύριζαν στο χωριό το βράδυ, για να σκάψουν το αμπέλι τους, (τέσσερες ώρες πορεία και 6 ώρες σκάψιμο).

Η εργατικότητα του πάθος για δημιουργία, αυτών των ανθρώπων, που πάλεψαν στη ζωή τους για να στηρίξουν τις οικογένειές τους, με άγγιξαν και με βοήθησαν στον δικό μου αγώνα ζωής.

Σε εκείνα τα χρόνια της φτώχειας, της έλλειψης αγαθών , της υπερπροσπάθειας των Κρεμαστιωτών για την επιβίωση αγαθών,

της οικογένειάς τους, το κρασάκι τους στύλωνε, τους έδινε δύναμη και αισιοδοξία. Οι περισσότεροι Κρεμαστιώτες είχαν το αμπέλι τους και εξασφάλιζαν το κρασί της χρονιάς. Οι παραπάνω δουλειές του αμπελιού τους απασχολούσαν για πολύ καιρό, κάθε χρόνο. Η περίοδος του τρύγου (Σεπτέμβριος για μαρί τραγάνα, Οκτώβριος για τα υπόλοιπα αμπέλια) ήταν γιορταστική, ιδιαίτερα για τα παιδιά.

Το κρασάκι στο σπίτι ήταν απαραίτητο, σαν το ψωμί, το έπιναν όλα τα ενήλικα μέλη της οικογένειας ακόμα και τα παιδιά με το κρασόψωμο. Δυνατά ποτήρια ήταν οι γιαγιάδες (κυράδες όπως τις λέγαμε). Φρόντιζαν με ξεχωριστό ζήλο την κανάτα (παληάτσα) και τη μπιτόλια, με επιδόσεις τουλάχιστον 2-3 κιλά την ημέρα. Όταν καταλάβαιναν πονοκέφαλο ή “φουφούρα” όπως την έλεγαν (είχε ανέβει η αρτηριακή πίεση) έκαναν αμέσως αφαίμαξη (χαρακτές βεντούζες, ή ζυραφίες στο μπράτσο).

Οι άντρες στο πρωινό τους (ελιές, μπακαλιάρος τηγανιτός) πίναν τα ποτήρια τους για να βγάλουν το έργο της ημέρας, τα βράδια στις ταβέρνες ξεροσφύρι με στραγάλια, ή καμία ρέγγα και τα Σαββατοκύριακα, με λίγο μεζέ (ψητή, η βραστή γίδα).

Στο χωριό στις δεκαετίες 40-50 λειτουργούσας 10-12 ταβέρνες. Εκείνα τα δύσκολα χρόνια ο κόπος για το κρασί της χρονιάς ήταν μεγάλος, ήταν όμως ελκυστική η δουλειά για όλους τους Κρεμαστιώτες, γιατί ήξεραν ότι το αποτέλεσμα ης ήταν ευεργετικό. Το κρασί τους δυνάμωνε, τους έφερνε αισιοδοξία ευθυμία, ξεχνούσαν τη φτώχεια και την ανέχεια, τους κρατούσε στη ζωή όρθιους και μαχητικούς μέχρι τα βαθεία γεράματα. Η πλειονότητα Κρεμαστιωτών πέρασε τα 90 χρόνια. Μήπως το φτωχό φαγητό με το μπόλικο κρασάκι μας ήταν το μυστικό της μακροζωίας;

**Ν. Δούνιας**



Τρύγος στο Μαρί. Σεπτέμβριος 1988



Το όργωμα. Χθεσινές εικόνες που δε θα ξαναδούμε. Νοέμβριος 1985

## Σεπτέμβρης... ο τρυγητής

Έτυχε φέτος το Σεπτέμβρη να είμαι στο χωριό κατά τη διάρκεια του τρύγου. Τα βράδια λοιπόν στην αγορά ο τρύγος ήταν το θέμα συζήτησης όλων. Ποιος τρύγησε, πόσες κλούβες έκανε, ποιος είχε καλύτερο γράδο. Φέτος τρύγησαν νωρίς λόγω της ζέστης, αλλά και γιατί κάποιοι είχαν ζημιές εξ' αιτίας των αγριογούρουνων που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια στην περιοχή. Γενικά πάντως ήταν όλοι ικανοποιημένοι.

Ευτυχώς συνεχίζεται η παράδοση από τους χωριανούς και έχουν διατηρήσει τα αμπέλια τους. Από παλιά θυμάμαι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, είχαν το αμπέλι τους για να έχουν το κρασί από το σπίτι τους. Το κρασί υπήρχε σε κάθε τραπέζι, είτε σε χαρά είτε σε λύπη.

Θυμάμαι τον πατέρα μου να πηγαινοέρχεται στο αμπέλι όλο τον Αύγουστο για να μην «ζημιωθεί» όπως έλεγε. Με πόση χαρά περιμέναμε το κοφίνι με τα σταφύλια στην επιστροφή. Πόσο νόστιμο ήταν το αμπελίσιο σταφύλι με τυρί και ψωμί!

Συνήθως ο τρύγος ξεκινούσε μετά του Σταυρού, μαζευόταν όλο το συγγενολόι, παιδιά, ηλικιωμένοι, όλοι μπορούσαν να συμμετέχουν στη «γιορτή». Τι χαρά και κέφι που υπήρχε, ο καθένας με το μαχαίρι του και το κοφίνι του, για τότε γέμιζαν οι κόφες με τα σταφύλια! Τα μουλάρια πηγαινοέρχονταν από το αμπέλι στο σπίτι

του παππού που είχε στο κατώι το λινό, όπου άδειαζαν τις κόφες. Ο τρύγος ήταν γλέντι με τα τραγούδια του και τα καλαμπούρια του. Τελειώνοντας τον τρύγο έπαιρνε ο καθένας το κοφίνι του γεμάτο σταφύλια... η αμοιβή του για τον κόπο του. Συνήθως τα άφηναν μια δυο μέρες στο λινό για να πάρει ωραίο χρώμα το κρασί και μετά άρχιζε το πάτημα των σταφυλιών μόνο από τους άντρες. Οι γυναίκες φρόντιζαν να αδειάζουν το μούστο από το πολύμι και να τον ρίχνουν στα βαρέλια αφού τον σουρώναν με ένα τεράστιο χωνί. Όταν τελείωνε το πάτημα έπαιρναν τα τσίπουρα και τα περνούσαν από τη στροφιλιά, για να πάρουν όλο το μούστο και για πιο καλό χρώμα στο κρασί. Οι γυναίκες έβραζαν το μούστο και έφτιαχναν τη μουσταλευριά, μια λιχουδιά που την περιμέναμε κάθε χρόνο. Αφού έμπαινε ο μούστος στα τεράστια βαρέλια που υπήρχαν τότε, άρχιζε το ανακάτεμα δυο-τρεις φορές την ημέρα και το βράσιμο του μούστου. Πως μύριζαν τα κατώγια μέχρι να τελειώσει το βράσιμο και να κλείσουν τα βαρέλια, για να ανοίξουν του Αγίου Δημητρίου, να δοκιμάσουν το καινούριο κρασί και να απολαύσουν τον κόπο τους. Αυτό θα τους ξεκούραζε μετά το καμάτι, το θέρο, αυτό θα τους συντρόφευε όλο το χρόνο μέχρι την επόμενη χρονιά.

**Δήμητρα Παράσχη-Χριστάκη**

## ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΣΙΟΥ 2012

Για πρώτη φορά φέτος διοργανώθηκε από τον Σύλλογο των Αθηνών ο Πατριώτης, ανάμεσα στα άλλα καλοκαιρινά μας δρώμενα, διαγωνισμός για το καλύτερο κρασί του χωριού. Πυλλαίστρα και Τραγάνα κονταροχτυπήθηκαν για το έπαθλο (την κανάτα του νικητή!) βάζοντας στη ζυγαριά τη Γή, τον ήλιο άλλα κυρίως τη μαεστρία και το μεράκι του παραγωγού.

Η συμμετοχή ήταν ενθουσιώδης με είκοσι διαγωνιζόμενους έχοντας τα δείγματα των κρασιών τους ανά μπουκάλι, έτοιμα προς εξέταση. Τηρήθηκαν βέβαια όλοι οι όροι διαφάνειας και αμεροληψίας, με τους τέσσερις κριτές να βαθμολογούν χρώμα-άρωμα-γεύση. Η επιτροπή αποτελείτο από τους Παναγιώτη Κοσμά, Νικόλαο Ζώταλη, Ματίνα Χαραμή και Γεώργιο Δούνια που επιστράτευσαν όσφρηση και γεύση για να δώσουν το τελικό αποτέλεσμα.

Πρώτος νικητής για το διαγωνισμό αναδείχθηκε ο Αναστάσιος Παρδάλης (Τραχανάς) αποσπώντας την μεγαλύτερη βαθμολογία των 18 βαθμών. Δεύτερος και τρίτος ακολούθησαν οι Παναγιώτης Δρίβας με 16 βαθμούς και ο Γιάννης Λάφκας με 15 βαθμούς.

Τα πειράγματα βέβαια δεν έλειψαν για τον νικητή αλλά όλοι οι συμμετέχοντες υποσχέθηκαν καλύτερες επιδόσεις την επόμενη χρονιά. Ραντεβού λοιπόν του χρόνου! Όσο για φέτος Καλά Κρασιά!

**Γκλιάνης Χρήστος**

## ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΕΚΠΛΗΞΗ

Σε μία βραδινή έξοδο μου σε ταβέρνα του χωριού το φετεινό καλοκαίρι, ή παρέα μου κάθισε για φαγητό σε τραπέζι δίπλα στο τραπέζι που καθόταν ο Ελληνοαμερικανός συμπατριώτης Στέλιος Παπαμιχαλόπουλος μαζί με τη γυναίκα του, τον γιό του, τη νύφη του και τα δύο χαριτωμένα εγγόνια του.

Στην διάρκεια του φαγητού παρατήρησα ότι οι δύο εγγονοί, ηλικίας 4 και 2 ετών στους διαλόγους με τους γονείς και προγονείς τους, μιλούσαν μόνο ελληνικά και μάλιστα καλά ελληνικά. Ομολογώ ότι εντυπωσιάσθηκα και τα κάλεσα στην παρέα μου να τα γνωρίσω. Ήλθαν χωρίς δισταγμό κοντά μας. Σε ερώτησή μας για το όνομα τους, ο μεγάλος, ο Στέλιος ξανθός και γλαστός με προθυμία μου απάντησε «είμαι εγγονός του Στέλιου Παπαμιχαλόπουλου και με λένε Στέλιο» και ο μικρός γλυκούλης, γλαστός μελαχρινός μου είπε «με λένε Δημήτρη και ανάρτη». Κάθισαν άνετα στη παρέα μας και απαντούσαν στις ερωτήσεις μας, άνετα, ελληνικά.

Η μαμά τους, σε απορία μας «πως σε τόσο μικρή ηλικία μιλούν

ελληνικά», μας πληροφόρησε ότι στο σπίτι τους στην Αμερική όλοι οι μεγάλοι (παππούς, γιαγιά, γονείς) μιλούν μόνον ελληνικά.

Γνωριστήκαμε με τα χαριτωμένα πιτσιρικά και πολλά βράδια τα καλούσα στην παρέα μου, και κουβέντιαζα μαζί τους με μεγάλη ευχαρίστηση.

Αισθάνομαι, υποχρέωση μου να επαινέσω, μέσω της εφημερίδας μας, τους εξαιρετικούς γονείς και προγονείς (παππού, γιαγιά) του Στέλιου και του Δημήτρη για την προσπάθεια τους αυτή, να μεταδώσουν στα μικρά παιδιά τους και εγγόνια τους την ελληνική κουλτούρα, παράλληλα με την Αμερικάνικη, και έτσι να αναπτύξουν την αγάπη τους για τον τόπο που γεννήθηκαν οι προγονοί τους. Έχω τη γνώμη ότι όλοι οι Κρεμασιώτες επιθυμούν να βλέπουν τα καλοκαίρια στο χωριό όλα τα παιδιά των μεταναστών Κρεμασιωτών να μιλούν και ελληνικά, γιατί έτσι θα μιλούν μαζί τους, θα δυναμώσει η αγάπη τους για την Κρεμαστή θα αγαπηθούν από τους Κρεμασιώτες και θα τους κάνουν περήφανους για την νέα γενιά της ομογένειας.

**Γιάννα Δούνια**



## ΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Από γενικές συνελεύσεις των συλλόγων του χωριού (ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ, ΕΛΑΤΟΣ) και συζητήσεις στο χωριό, έχουν αναδειχθεί και συντηρούνται τα παρακάτω τρία προβλήματα, που η λύση τους έχει επείγοντα χαρακτήρα:

1ο : Συντήρηση – ανακαίνιση Δημοτικού Σχολείου

2ο : Φύλαξη του χωριού

3ο : Εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε δασικές εκτάσεις του χωριού.

Θα προσπαθήσω να περιγράψω παρακάτω, συνοπτικά καθένα από αυτά τα προβλήματα και να εκθέσω τι σκέψεις μου για τις απαιτούμενες ενέργειες, πιστεύοντας ότι θα ενισχύσω τις προσπάθειες των εμπλεκόμενων. (Διαμέρισμα Δημοτικό, Σύλλογοι).

1ο: Συντήρηση - ανακαίνιση Δημοτικού Σχολείου

Το περίβλημα του κτιρίου της πέρυγας Τσίγκου, έχει υποστεί πολλές ζημιές (επιχρίσματα, αρχιτεκτονικά στοιχεία, λιθοδομή φέρουσα τοιχοποιίας, υαλοστάσια, βεράντα – σκάλα εξωτερική)

Οι εργασίες συντήρησης του περιβλήματος του κτιρίου είναι κατεπείγουσες (αρμολόγηση τοιχοποιίας)

Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορήθηκα ότι οι προσπάθειες των Συλλόγων και του τοπικού Συμβουλίου του Διαμερίσματος για παραχώρηση του Σχολείου στους Συλλόγους ευοδώθηκαν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ευρώτα. Η απόφαση του Δήμου είναι καλό σημάδι για τις προθέσεις του να υποστηρίξει μελλοντικά την συντήρηση – ανακαίνιση. Πρώτο βήμα αποτελεί ο καθορισμός της χρήσης του κτιρίου, ώστε ανάλογα να σχεδιασθούν οι εργασίες ανακαίνισης. Ο καθορισμός της χρήσης θα πρέπει να προκύψει μετά από συζήτηση των ΔΣ Συλλόγων με τους κατοίκους του χωριού και τη συμμετοχή μηχανικών του χωριού.

Αφού αποφασισθεί η μελλοντική χρήση του κτιρίου, σε δεύτερο βήμα πρέπει να αναπτυχθούν παράλληλες ενέργειες:

• Σύνταξης μελέτης (τεχνική έκθεση – προμέτρηση εργασιών) των απαιτούμενων εργασιών, από Μηχανικούς του χωριού.

• Εξασφάλισης της χρηματοδότησης των απαιτούμενων εργασιών

Ενδεικτικές πηγές χρηματοδότησης των εργασιών

• Κληροδότημα Νικ. Παπαμιχαλόπουλου

• Έρανος Πανκρεμασιωτικός (εσωτερικό, εξωτερικό με ενέργειες Δ.Σ συλλόγων)

• Αιτήματα στον Δήμο, Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Υπουργείο Παιδείας.

• Ίδρυμα «Σ. Νιάρχος» με πρωτοβουλία Συλλόγου Αμερικής

• Δωρεές από εύπορους Κρεμασιώτες (Εσωτερικού – Εξωτερικού).

2ο: Φύλαξη του χωριού

Τα φεινά συμβάντα στο χωριό (διαρρήξεις σπιτιών, κλοπές) είναι ανησυχητικά.

Όλοι οι ιδιοκτήτες σπιτιών στην Κρεμαστή, έχουν υποχρέωση να βοηθήσουν οικονομικά στις προσπάθειες φύλαξης του χωριού (ορισμός φύλακα).

Με μέριμνα των συλλόγων Εσωτερικού, Εξωτερικού πρέπει να συγκεντρωθούν τα φύλακτρα από τους ιδιοκτήτες σπιτιών στο χωριό. Το ετήσιο ποσό που θα βαρύνει κάθε ιδιοκτήτη να καθορισθεί από το τοπικό Συμβούλιο και τους Συλλόγους. Το θέμα της συμπληρωματικής χρηματοδότησης του φύλακα θα πρέπει να τεθεί υπόψη του Δήμου. Παράλληλα να ζητηθεί η διενέργεια ελέγχων από την Αστυνομία.

Το θέμα είναι καυτό και πρέπει να λυθεί, πριν θρηνήσουμε ανθρώπινα θύματα.

3ο : Εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών σε δασικές περιοχές Χρειάζεται συνεχής εγρήγορση, από τοπικό Συμβούλιο, Συλλόγους και δυναμική αντίδραση τους όταν διαπιστώνονται προθέσεις και αποφάσεις εγκατάστασης ανεμογεννητριών.

Αισιοδοξώ ότι με τον πατριωτισμό και την ιδιαίτερη αγάπη των Κρεμασιωτών για την ανάπτυξη – διατήρηση του χωριού, θα αντιμετωπισθούν με επιτυχία τα παραπάνω ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ .

**N. A.Δ**

## Σκέψεις με αφορμή τον Περίπατο στο παλιό μονοπάτι Κρεμαστή- Κυπαρίσσι

Το κείμενο που ακολουθεί αναφέρεται στις σκέψεις που προκάλεσε η εκδρομή στο Κυπαρίσσι μέσω του παλιού μονοπατιού . Η εκδρομή οργανώθηκε από τον κύριο Γιώργο Τζάκα, καθηγητή Φυσικής. Η εκδρομή διεξήχθη στις 18 Αυγούστου 2012 και συμμετείχαν 20 άτομα.

Η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των Κρεμασιωτών είχε ως αποτέλεσμα να λησμονηθούν και να αφεθούν στα χέρια του Θεού, της Τύχης και της Φύσης τα περιβάλλοντα το χωριό οροπέδια. Ενώ το Τούμπαλη θεωρείτο παλαιότερα η βάση της οικονομίας των χωριανών, κατέστη έρημος τόπος η απουσία εξωκκλησιών από την περιοχή του είχε ως αποτέλεσμα να μην πραγματοποιείται από την πλειοψηφία των χωριανών ούτε η ετήσια επίσκεψη που επιδιωκείται στο Λαμποκάμπι –λόγω των εξωκκλησιών του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου και του Αγ. Αθανασίου- ή στο Μαριόρεμα -λόγω των ναϊδριών του Αγίου Γεωργίου και της Αγίας Κυριακής.

Το Τούμπαλη αναδύθηκε ξανά στις σκέψεις μας, κυρίως διότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος απεφάσισε να επενδύσει στην ανάπτυξη της Πράσινης Ενέργειας. Και το << ανάπτυξη της Πράσινης Ενέργειας>> δηλώνεται ως εγκατάσταση δικτύου γεννητριών παραγωγής αιολικής ενέργειας - ακόμη και υπό τη μορφή της θυσίας του δάσους της Κρεμαστής! Δεν ενοχλεί το ότι το δάσος της Κρεμαστής είναι το νοτιότερο ελατοδάσος της Ευρώπης, το δάσος, το μοναδικό εκτός της Κεφαλληνίας που φιλοξενεί το ενδημικό είδος της Κεφαλληνιακής ελάτης. Το ότι το δάσος της Κρεμαστής αποτελεί βιότοπο που φιλοξενεί σπάνια είδη ζώων , όπως ο σπιζαετός και ο φιδαιετός , το ότι το Δάσος της Κρεμαστής έχει ενταχθεί βάσει του Δικτύου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δίκτυο των Προστατευόμενων Περιοχών NATURA.

Μια επίσκεψη στο δάσος της Κρεμαστής δεικνύει την σωστή κατεύθυνση της άσκησης

περιβαλλοντικής πολιτικής. Η περιβαλλοντική πολιτική οφείλει πρωτίτως, να καλλιεργεί τις σχέσεις Ανθρώπου – Φύσης. Τα ερείπια των καλύβων των ξωμάχων και των τσοπάνων, παρ' ότι έργα των χειρών του ανθρώπου, δένουν αρμονικά με το φυσικό τοπίο πολλώ μάλλον αποτελούν αναπόσπαστο τμήματα του! Οι ένοικοι τους βρίσκονται σε συνεχή διαλεκτική σχέση με το περιβάλλον, διαχειρίζοντας με σύνεση τους φυσικούς πόρους για να ικανοποιούν τις ποικίλες ανάγκες τους. Καταστρεπτική του φυσικού περιβάλλοντος δραστηριότητα υπό του ανθρώπου δεν παρετηρείτο! Τα μόνα σημάδια καταστροφής μερικοί καμένοι από τον κεραυνό κορμοί!

Τη σχέση της κοινωνίας με τη φύση επιστηγάει η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Το μεγαλείο της Δημιουργίας προκαλεί στον άνθρωπο την επιθυμία συνάντησης με το Θεό και τους Αγίους. Και στο παλιό μονοπάτι δεν περπατούσαν μόνον ζώα και έντομα, ούτε μόνο άντρες και γυναίκες, αλλά και Άγιοι και Αγίες, όπως μαρτυρεί η κτητορική πλάκα στον τοίχο του εξωκκλησιού της Αγίας Βαρβάρας.

Όμως η εξύψωση του ανθρώπινου ήθους δεν πραγματοποιείται μόνο με την προσευχή και με την συνάντηση με το Θεό και τους Αγίους, αλλά και με την τέλεση ηρωικών πράξεων .



Πρωτοπόροι οδοιπόροι στο Χινοβούνι το καλοκαίρι του 2005

## ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Στα χρόνια της νιότης μας κουβεντιάζαμε ή κάναμε παρέα με πολύ μεγαλύτερους στην ηλικία συγχωριανούς μας, ανθρώπους απλούς, θυμόσοφους και χαρούμενους.

Ένοιωθα ιδιαίτερη χαρά όταν συναντούσα και κουβέντιαζα με τον μπάρμπα Θεωδώρακη Τσορομώκο (Τσαγκούρη).

Το σπίτι του ήταν στην γειτονιά της Βρύσης,(εκεί που είναι σήμερα το σπίτι του εγγονού του , Θεωδωρή Χ. Τσορομώκου που διαμένει στον Καναδά). Διατηρούσε μεγάλη στάνη γίδια, που τα βοσκούσε στην περιοχή «Αγιώρη», «Τζούγκιζα», «Μαραντάκι», «Μαραχόλι».

Τον θυμάμαι με το ντύσιμο του (μυνοβράκι μαύρο τις καθημερινές και λευκό τις Κυριακές), τα τσαρούχια του, την τραγιάσκα, και το σιλάχι. Ένας σεβάσιμος και γλυκύτατος άνθρωπος. Δεν είχε πάει σχολείο. Στον εμφύλιο (επιχειρήσεις Γράμμου) έχασε τον γιό του Γιάννη.

Ο πατέρας μου, ταβερνιάρης στο χωριό, είχε νταραβέρι με τον Γέρο (έτσι τον αποκαλούσε) γιατί αγόραζε σφαχτά για το μεζέ της ταβέρνας (ψητή γίδα) .

Από τις αρχές της δεκαετίας του 50 ερχόταν και παραθέριζε στο χωριό ο συμπατριώτης μας Κων. Παπαμιχαλόπουλος (Σαλιμπούρδας) δικηγόρος, συμπαθέστατος και απλός άνθρωπος. Συνήθιζε να κάνει τον περίπατο του πρωί, απόγευμα στην «τζούγκιζα» και να διαβάξει κάτω από

στην Παλιοχώρα του Κυπαρισσιού γράφτηκαν σελίδες δόξης, αίματος – δόξα χωρίς αίμα δεν αποκόπεται – , μαρτυρίου και προδοσίας. Δεκάδες άμαχοι, θύματα θηριωδίας, προσετέθησαν στις δέλτους των εθνικών ηρώων που πότισαν το Δένδρο της Ελευθερίας με το αίμα και τα δάκρυα τους.

Η περιβαλλοντική, λοιπόν, πολιτική που καλλιεργεί την κοινωνία με τη Φύση δημιουργεί πλούτο και ευημερία, αλλά και κοινωνικά σύνολα χωρίς ταξικές ακρότητες, αποκαθιστά τη σχέση με το Θεό και εξυψώνει την ηθική ποιότητα του ατόμου. Αντιθέτως, η περιβαλλοντική πολιτική που καταστρέφει τα στοιχεία του περιβάλλοντος εν ονόματι της προστασίας του εξορίζει τον άνθρωπο από την εντός της Φύσης κατάστασή του και τον μετατρέπει σε θλιβερό υποκριτή, που αρέσκειται να βλέπει στο Ρηγκάνθη («άνθος της ρίγανης», τι ποιητικό τοπωνύμιο!) να υψώνονται πύσσασλοι από γκριζο τσιμέντο και κρύο σίδηρο.

**N. Καλκάνης**

**N.A.Δ**

## Κοινωνικά

### Γάμοι

Στις 25/8/2012 παντρεύτηκε στην Κρεμαστή η Αντριάννα Παναγιώτη Δρίβα με τον Σταύρο Κατσιάνη από την Στεφανιά.  
Στις 2/9/2012 έγινε στον Άγιο Δημήτριο ο γάμος του Λεωνίδα (Λούη) Ξαστερούλη με την Λεμονιά Ανάργυρου Λάμπρου.  
Στις 2/9/2012 έγινε στον Άγιο Δημήτριο ο γάμος του Λεωνίδα (Λούη) Ξαστερούλη με την Λεμονιά Ανάργυρου Λάμπρου.  
~~Στις 25/8/2012 παντρεύτηκε στην Κρεμαστή η Αντριάννα Παναγιώτη Δρίβα με τον Σταύρο Κατσιάνη από την Στεφανιά.~~

**Στους νεόνυμφους ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι**

### Γεννήσεις

Τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα, η σύζυγος του Θεοδωρή Δημητρίου Γκλιάνη γέννησε αγοράκι. Πολλές ευχές στους γονείς, παππούδες και προπάππους.  
Τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα, η σύζυγος του Θεοδωρή Δημητρίου Γκλιάνη γέννησε αγοράκι. Πολλές ευχές στους γονείς, παππούδες και προπάππους.

### Βαπτίσεις

Στις 18 Αυγούστου 2012 στην Παναγία την Έλωνα έγινε η βάπτιση των διδύμων παιδιών του Νίκου Παπαμιχαλόπουλου. Την 1η Σεπτεμβρίου ο Γιώργος Πριφτάκης βάπτισε τον γιο του και του έδωσε το όνομα Αλέξανδρος.

### Επιτυχόντες σε ΑΕΙ & ΤΕΙ.

Η Κυριακή Κωνσταντίνου Γκούντα στην σχολή νηπιαγωγών της Ρόδου.  
Η Παπαμιχαλοπούλου Στέλλα στο Τ.Ε.Ι. Αθηνών, Τμήμα Ιατρικών Επαγγελμάτων, Παρασκευάστρια - Μικροβιολόγος

### Θάνατοι

Στις 25 Αυγούστου 2012 έφυγε από κοντά μας, ο αγαπητός συγχωριανός μας Κωνσταντίνος Πουλάκης (Κωτσιπουλάκης) σε ηλικία των 84 ετών. Για την οικογένεια του εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια. Πιστός στην Κρεμαστή μέχρι τα στερνά του, δούλεψε σκληρά και δημιούργησε μια σωστή φαμίλια με την σύζυγο του Στυλιανή. Ο άδικος χαμός του γιου του στην Αυστραλία τον λύγισε στα τελευταία χρόνια του.

### Αφίξεις μεταναστών

Από τις ΗΠΑ  
• Ο Παναγιώτης Δούνιας (Σειντίς) με την σύζυγό του Κατερίνα και τις οικογένειες των θυγατέρων του Πατρίτσιας Δούνια & Ειρήνης Χριστοδούλου.  
• Γεώργιος και Ελένη Μπέλεση.  
• Δημήτρης Γεωργίου Μπέλεσης με την σύζυγό του και τα παιδιά τους.  
• Γιάννης Γεωργίου Μπέλεσης με την σύζυγό του και τον γιό του.  
• Ο Παναγιώτης Λεγάκης με την σύζυγό του και την μητέρα μας θεία-Δέσποινα Λεγάκη.  
Από την Αυστραλία  
• Ο Γιώργος και Μαρία Δρίβα.  
• Ο Δημήτρης Γεωργίου Δρίβας με την σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους.  
• Η Σούλα Λεγάκη. Πρόεδρος του συλλόγου της Αμερικής «Μέλισσα» με τους γονείς της και τα αδελφία της.  
• Ο Χρήστος Γκιουζέλης με την σύζυγο του και την κόρη τους.  
• Ο Νίκος Δούνιας με την σύζυγό του.  
• Η Ντίνα Ξερακιά / Μαυρομιχάλη.  
• Ο Αντώνης Μαυρομιχάλης.  
Από τον Καναδά  
• Ο Θεοδωρής Λεγάκης με την σύζυγο και τα παιδιά τους.  
• Ο Κώστας Ταμβάκος με την σύζυγό του Μαρία.  
• Οι κόρες του μπάμπα-Μήτσου Ταμβάκου.



Μπάμπα Κώστα έχει γεια

## ΠΑΕΙ Ο ΠΑΛΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Ο χρόνος που φεύγει αφήνει την πατρίδα μας χειμαζόμενη και μέσα σε μία απέραντη κατάθλιψη. Ανεργία σε μεγάλο ποσοστό, μεγάλες μειώσεις μισθών και συντάξεων, υποβάθμιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αγωνία των γονιών και έντονος σκεπτικισμός για το μέλλον των παιδιών τους. Η νεολαία, ελπίδα επιβίωσης του τόπου μας, προβληματίζεται για το μέλλον της και αναζητεί τρόπους αντιμετώπισης της κατάστασης. Έχει ήδη αρχίσει η μετανάστευση νέων πτυχιούχων ανωτάτων Σχολών, με τους κινδύνους αποστελέχωσης της πατρίδας μας, και καταστροφής του μοντέλου παραγωγής. Οι παλιές γενιές των Κρεμαστιτών που έχουν βιώσει όμοιες καταστάσεις στέρσης, φτώχειας και ανασφάλειας στην μεταπολεμική περίοδο 1940-1960. Είχαν όμως σιδερένια θέληση, εργατικότητα υπομονή, αντοχή και διατηρούσαν την ελπίδα και αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον. Οι στερήσεις και ο αγώνας επιβίωσης τους, σε συνθήκες μεγάλης φτώχειας, σφυρηλάτησαν δυνατούς χαρακτήρες, τους όπλισαν με δύναμη και αντιμετώπισαν την ζωή τους με

επιτυχία. Προόδευσαν όπου πήγαν (εσωτερικό, εξωτερικό) διατήρησαν την αγάπη τους για τον τόπο που γεννήθηκαν και τον επισκέπτονται συχνά. Η πατρίδα μας σήμερα πληρώνει τις συνέπειες της ανεπάρκειας των κυβερνήσεων και της αντικοινωνικής συμπεριφοράς των νεόπλουτων της μεταπολιτευτικής περιόδου (μέθοδος αρπαχτής, αποφυγή πληρωμής φόρων, και εισφορών ασφάλισης). Οι συνέπειες αυτές είναι η απαξίωση των ιδανικών της φιλοπατρίας, της κοινωνικής αλληλεγγύης, του κοινωνικού κράτους και τελικώς το σημερινό αδιέξοδο. Οι Κρεμαστιώτες παλιοί (που έχουν βιώσει όμοιες καταστάσεις φτώχειας, με τη σημερινή) και νέοι (που έμαθαν από τους γονείς και παππούδες τους την ιστορία του αγώνα επιβίωσης τους) με την ισχυρή θέληση και αγωνιστικότητα τους στην αντιμετώπιση των δυσκολιών, θα αντέξουν και θα ξεπεράσουν την κρίση με επιτυχία. Ευχή όλων μας ο νέος χρόνος να φέρει την ελπίδα σ' όλους τους συμπατριώτες μας, για καλύτερες μέρες, την υγεία και προκοπή.

**N.A.Δ**

## ΦΥΛΑΞΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 2012-2013

Στις 16 Αυγούστου μετά την Αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε η ετήσια καθιερωμένη συζήτηση στο προαύλιο χώρο της εκκλησίας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το χωριό. Το κύριο θέμα συζήτησης ήταν το κατά πόσο είναι απαραίτητη η θέση του φύλακα κατά τους χειμερινούς μήνες στην Κρεμαστή δεδομένου ότι το διάστημα αυτό στο χωριό βρίσκονται περίπου 15 μόνιμοι κάτοικοι. Ακούστηκαν διάφορες απόψεις αλλά αυτή που κυριάρχησε ήταν πως είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός ατόμου το οποίο θα μπορεί να κυκλοφορεί από το απόγευμα έως τις πρώτες πρωινές ώρες σε όλα τα μέρη του χωριού έτσι ώστε να μπορεί να ΠΑΡΑΤΗΡΕΙ είτε για «ανεπιθύμητους επισκέπτες» είτε για τυχόν φυσικές ή άλλες καταστροφές στα σπίτια ΟΛΩΝ. Αφού λοιπόν όλοι συμφωνήσαμε για την ύπαρξη του φύλακα θα έπρεπε να συμφωνήσουμε και για το ποιος θα πληρώσει. Είναι δεδομένο πως λόγω της οικονομικής κατάστασης που επικρατεί, δεν θα μπορούσε να ισχύσει αυτό που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια δηλαδή € 50 το κάθε σπίτι. (πλήρωναν περίπου 50 ιδιοκτήτες). Αποφασίσαμε λοιπόν να δώσει ο κάθε ιδιοκτήτης τουλάχιστον € 5 το χρόνο έτσι ώστε να μπορούν όλοι να συνεισφέρουν σε αυτό που προηγούμενως είχαμε αποφασίσει (ύπαρξη φύλακα). Η περίοδος φύλαξης του χωριού διαρκεί πέντε (5) μήνες δηλαδή από 1/11/2012 έως 31/3/2013 και η μηνιαία αμοιβή για το φύλακα αποφασίσαμε να είναι € 700, συνεπώς το ποσό που απαιτείται συνολικά είναι € 3.500. Πλήρωσαν συνολικά 83 ιδιοκτήτες (περισσότεροι από κάθε άλλη φορά) και το συνολικό ποσό το

οποίο συγκεντρώθηκε ανέρχεται σε € 1.790,00. Το υπόλοιπο ποσό συμφωνήθηκε πως θα το καλύψουν οι σύλλογοι του χωριού. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους εκείνους που ανταποκρίθηκαν οικονομικά σε αυτό που όλοι είχαμε συμφωνήσει και δεν έμειναν μόνο στα λόγια. Οι ιδιοκτήτες που πλήρωσαν για την αμοιβή του φύλακα είναι οι εξής: 1) Κοσμάς Ιωάννης του Γεωργίου, 2) Παναγιώτης Παναγιώτης του Δημητρίου, 3) Λεγάκης Θεόδωρος του Ιωάννη, 4) Λεγάκης Ευστάθιος του Ιωάννη, 5) Παπακωνσταντίνου Κων/νος του Αθανασίου, 6) Παυλάκης Ιωάννης του Παύλου, 7) Δρίβας Γεώργιος του Δημητρίου, 8) Δρίβας Γεώργιος του Δημητρίου (πατρικό), 9) Τσορομώκος Βασίλειος του Ηλία, 10) Καγκάνης Γεώργιος του Δημητρίου, 11) Λεγάκης Νικόλαος του Παναγιώτη, 12) Κουλούρης Νικήτας του Κων/νου, 13) Δούνιας Γεώργιος του Ιωάννη, 14) Ταμβάκος Παναγιώτης του Ιωάννη, 15) Παρδάλης Λεωνίδα του Χρήστου, 16) Παπαμιχαλόπουλος Στυλιανός του Νικολάου, 17) Λάββας Γεώργιος του Παναγιώτη, 18) Τσορομώκος Παναγιώτης του Δημητρίου, 19) Δούνιας Νικόλαος του Αντωνίου, 20) Τζάκας Νικόλαος του Γεωργίου, 21) Τζάκας Ευάγγελος του Νικολάου, 22) Δούνιας Μιχαήλ του Αντωνίου, 23) Δούνιας Παναγιώτης του Αντωνίου, 24) Καγκάνης Παναγιώτης του Νικολάου, 25) Παπαμιχαλόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, 26) Παπαμιχαλόπουλος Αλέξανδρος του Νικολάου, 27) Λαύκας Ιωάννης του Κων/νου, 28) Τεριζής Δημήτριος του Γεωργίου, 29) Παυλάκης Παναγιώτης του Ιωάννη, 30) Γκιουζέλης Παναγιώτης του Ιωάννη,

31) Ταμβάκος Θεόδωρος του Ιωάννη, 32) Παρδάλης Ιωάννης του Ιωάννη, 33) Τζάκας Κων/νος του Νικολάου, 34) Παναγιώτης Παναγιώτης του Θεοδώρου, 35) Μαυρομιχάλης Αντώνιος του Θεοδώρου, 36) Μαυρομιχάλης Νικόλαος του Θεοδώρου, 37) Πουλάκης Ιωάννης του Αντωνίου, 38) Τσορομώκος Ιωάννης του Κων/νου, 39) Γκλιάνης Αντώνιος του Αναστασίου, 40) Λεγάκης Παναγιώτης του Ιωάννη, 41) Παρδάλης Αναστάσιος του Νικολάου, 42) Παρδάλης Αναστάσιος του Παναγιώτη, 43) Ταμβάκος Κων/νος του Δημητρίου, 44) Παρδάλης Δημήτριος του Ιωάννη, 45) Παπαμιχαλόπουλος Κων/νος του Καμαρινού, 46) Παυλάκης Παναγιώτης του Ιωάννη, 47) Βροχίδης Νικόλαος του Θεοδοσίου, 48) Παπαμιχαλόπουλος Παντελής του Παναγιώτη, 49) Δρίβας Γεώργιος του Κων/νου, 50) Κοσμάς Ελευθέριος του Ελευθερίου, 51) Τσορομώκος Θεόδωρος του Δημητρίου, 52) Χαραμής Βασίλειος του Λάμπρου, 53) Γκιουζέλης Γεώργιος του Νικολάου, 54) Μαυρομιχάλης Παναγιώτης του Μιχαήλ, 55) Καγκάνης Ιωάννης του Νικολάου, 56) Δούνιας Παναγιώτης του Ιωάννη, 57) Πουλάκης Αντώνιος του Δημητρίου, 58) Ζώταλης Γεώργιος του Κων/νου, 59) Παυλάκης Θεόδωρος του Αλέκου, 60) Κυριος Μιχαήλ του Κων/νου, 61) Μπέλεσης Γεώργιος του Δημητρίου, 62) Δούνιας Νικόλαος του Ιωάννη, 63) Χαραμής Ιωάννης του Αντωνίου, 64) Χαραμής Χρήστος του Αντωνίου, 65) Λάββας Παναγιώτης του Εμμανουήλ, 66) Δρίβας Παναγιώτης του Δημητρίου, 67) Τζάκας Γεώργιος του Δημητρίου, 68) Γκιουζέλης Νικόλαος του Αντωνίου, 69)

Κυριακή Ευγενία του Πέτρου, 70) Ταμβάκος Γεώργιος του Ιωάννη, 71) Τσορομώκος Ελευθέριος του Νικολάου, 72) Παναγιώτης Παναγιώτης του Δημητρίου, 73) Παππάς Παναγιώτης, 74) Γκλιάνης Φίλιππος του Αναστασίου, 75) Τσορομώκος Γεώργιος του Χρήστου, 76) Τσορομώκος Θεόδωρος του Χρήστου, 77) Πριφτάκης Αλέκος του Δημητρίου, 78) Μαυράκης Ευάγγελος, 79) Παπαμιχαλοπούλου Στέλλα, 80) Μαυρομιχάλης Γεώργιος του Μιχαήλ, 81) Παυλάκης Ιωάννης του Γεωργίου, 82) Παράσχης Βασίλειος του Νικολάου, 83) Παράσχης Κων/νος του Θεοδώρου. Ο θεσμός του φύλακα θα συνεχιστεί και το χρόνο και ελπίζουμε να συνεισφέρουν και άλλοι ιδιοκτήτες. Τέσσερις (4) Κρεμαστιώτες ενδιαφέρθηκαν για τη θέση του φύλακα και αποφασίσαμε να αναθέσουμε τη φύλαξη του χωριού και στους τέσσερις μη θέλοντας να δημιουργήσουμε εντάσεις. Το πρόγραμμα της φύλαξης έχει ως εξής:

**1/11/2012 έως 30/11/2012** (Νοέμβριος) Δρίβας Κωνσταντίνος τηλ. 6972166339

**1/12/2012 έως 31/12/2012** (Δεκέμβριος) Πουλάκης Θεόδωρος τηλ. 6982527625

**1/1/2013 έως 31/1/2013** (Ιανουάριος) Ξαστερούλης Κωνσταντίνος τηλ. 6974100402

**1/2/2013 έως 28/2/2013** (Φεβρουάριος) Τζώρτζης Παναγιώτης τηλ. 6978063097

**1/3/2013 έως 31/3/2013** (Μάρτιος) Ξαστερούλης Κωνσταντίνος τηλ. 6974100402

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΩΝ  
«Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ»

## ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

### ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η τροποποιημένη διαθήκη του κληροδοτήματος «Νικόλαος Παπαμιχαλόπουλος» δίνει τη δυνατότητα να δοθεί το βοήθημα της προικοδότησης στους νέους και στις νέες Κρεμαστίες που ήρθαν εις γάμον κοινωνία (και πληρούν τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η επιτροπή και έχουν γίνει δέκτες με δικαστική απόφαση και έχουν κοινοποιηθεί στην τράπεζα που διαχειρίζεται το εν λόγω κληροδοτήμα) από το έτος 2009 και μετά.

Τα κριτήρια – δικαιολογητικά του βοηθήματος Γάμου για κάθε ενδιαφερόμενο – ενδιαφερόμενη έχουν ως εξής:

#### A. Κριτήρια

- Καταγωγή από Κρεμαστή
- Τέλεση Γάμου από το έτος 2009 και μετά
- Τα εκλογικά δικαιώματα του/της ενδιαφερόμενου/ης να βρίσκονται στην Κρεμαστή (τουλάχιστον πριν το Γάμο)
- Υποβολή αίτησης από ενδιαφερόμενο/η

#### B. Δικαιολογητικά χορήγησης βοηθήματος

- Αίτηση προς την επιτροπή
- Πιστοποιητικό γέννησης
- Ληξιαρχική πράξη Γάμου
- Βεβαίωση από το Δήμο ότι τα εκλογικά δικαιώματα βρίσκονται στην Κρεμαστή
- Φωτοτυπία Ταυτότητας επικυρωμένη

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε είτε με τον πρόεδρο του Συλλόγου «Ο Έλατος» είτε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Αθηνών «Ο Πατριώτης».

Επιτροπή Διαχείρισης Κληροδοτήματος

«Νικόλαος Παπαμιχαλόπουλος»

## Οικονομικός Απολογισμός καλοκαίρι 2012

Το ΔΣ του συλλόγου των εν Αττική Κρεμασιωτών «Ο Πατριώτης» θέλησε να υπογραμμίσει την προσφορά του για το χωριό μας καθιερώνοντας μία σειρά από εκδηλώσεις και δράσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αρωγός στην προσπάθεια αυτή ήταν ο κόσμος της Κρεμαστής που έδωσε λαμπρό παρόν και μας γέμισε με δύναμη και τροφή για νέες ιδέες ως προς τις εκδηλώσεις του νέου έτους.	ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΡΑΠ/ΝΙΩΝ 54	ΠΑΓΟΣ 50	ΣΚΕΥΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 10
Ο σύλλογος εξέδωσε προς πώληση αναμνηστικά μπλουζάκια με το όνομα της Κρεμαστής. Η ζήτηση ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη και ήδη έχουν παραληφθεί νέες παρτίδες για να ικανοποιήσουν τις επιπλέον παραγγελίες του καλοκαιριού. Παράλληλα, συνεχίστηκε η πώληση των αναμνηστικών μπρελόκ μας.	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 250	BENZINH 48	ΔΙΑΦΟΡΑ 5
Το καλοκαίρι του 2012 διοργανώθηκε για πρώτη φορά τουρνουά «Τάβλι, Δηλωτής & Πινάκλι». Οι πολλές συμμετοχές επιστέγασαν την επιτυχία της εκδήλωσης ενώ για την ιστορία, νικητές ήταν : Στο τάβλι ο Κοσμάς Παναγιώτης, στο Πινάκλι το ζευγάρι του Νίκου Δούνια με το Δημήτρη Χαραμή, και στη Δηλωτή ο Μιχάλης Πουλάκης.	ΕΞΟΔΑ 1.400	ΨΗΣΤΙΚΑ 30	KABA 1.517,54
Από τα παραπάνω, ο οικονομικός απολογισμός έχει ως εξής:	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ 25	ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ 50	ΤΥΡΙ /ΝΤΟΜΑΤΑ / ΨΩΜΙ 160
<b>ΛΟΙΠΑ</b>	TABLI 1.425,00	KABA / ΤΥΡΙ / ΝΤΟΜΑΤΑ 685	ΕΡΓΑΤΙΚΑ 280
ΕΣΟΔΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΟΣ) 1.192,00	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1453,25	ΔΩΡΑ 450
ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ 2.280	Πιστοί και φέτος στο ραντεβού τους ήταν οι Κρεμασιώτες που παραβρέθηκαν στο καθιερωμένο μας πικ νικ στη Ράχη του Τούμπαλι. Η προσέλευση ήταν περισσότερη από κάθε χρόνο και ο κόσμος γλάντησε μέχρι αργά το απόγευμα. Τα οικονομικά της εκδήλωσης έχουν ως εξής:	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΟΣ) 539,15	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 4.077,54
ΜΠΡΕΛΟΚ 33	<b>ΡΑΧΗ ΤΟΥΜΠΑΛΙ 2012</b>	Τέλος, η εκδήλωση της λαμπαδηδρομίας και το πανηγύρι που οργάνωσαν από κοινού οι σύλλογοι του χωριού «Ο Έλατος» και «Ο Πατριώτης» στις 23/8 στέφθηκε από μεγάλη επιτυχία καθώς ενισχύθηκε το ιδεώδες της εθελοντικής αιμοδοσίας ενώ το παραδοσιακό ύψος της ορχήστρας στη συνέχεια διασκέδασε τους παρευρισκόμενους στο χωριό. Ο οικονομικός απολογισμός της εκδήλωσης ήταν:	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΟΣ) 4839,16
	ΕΣΟΔΑ 1.830,40	<b>ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΕΝΝΙΑΜΕΡΑ*</b>	ΚΕΡΔΟΣ ΑΝΑ ΣΥΛΛΟΓΟ 2419,58
	ΚΟΥΤΙ 162	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 8.916,70	
	ΚΑΡΠΟΥΖΙ 1.992,40	ΕΞΟΔΑ	
	ΕΞΟΔΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΑ 70	*ΤΑ ΠΟΣΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ
	ΚΡΕΑΣ 350	ΚΛΗΡΟΙ 140	Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον κ.κ. Γιώργο Δρίβα για την πολύτιμη δωρεά του προς το σύλλογό μας με το ποσό των 4.000€.
	ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 80,25	ΚΡΕΑΣ 1.400,00	Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα το ΔΣ του συλλόγου «Ο Έλατος» για την αγαστή και εποικοδομητική συνεργασία για μία ακόμα φορά.
	ΕΡΓΑΤΙΚΑ 160	ΧΑΡΤΙΚΑ 27	Συνοψίζοντας, το σύνολικό κέρδος από τις δράσεις του καλοκαιριού για το σύλλογό μας είναι 8.150,73€. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς όσους βοήθησαν με τη συμμετοχή τους .
		ΣΑΚΟΥΛΕΣ 18	Ευχόμαστε σε όλους τους πατριώτες καλή δύναμη και μακροχρόνια.

Αντώνης Π. Ταμβάκος

## Επιστολές Αναγνωστών

30/8/2012

Προς τη διεύθυνση της εφημερίδας κρεμασιώτικα νέα

Πριν σας συστηθώ, να σας συγχαρώ για την καλή δουλειά που κάνετε για τη σύνταξη της εφημερίδας. Σας εύχομαι να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο παρόλο που εχάσατε ένα πολύτιμο μέλος και συντάκτη. Ο Θεός να τον αναπαύσει.

Λοιπόν, εγώ είμαι η Γεωργία Δρακάκη του Χρήστου Τεριζή και της Γαρυφαλλιάς. Κάθε φορά που λαβαίνω την εφημερίδα, τη διαβάζω σαν διψασμένη να μάθω το κάθε τι για το χωριό και αισθάνομαι τόσο υπερήφανη που είμαι Κρεμασιώτισσα. Και αυτό χάρη σε σας και το σύλλογο που κρατάτε το χωριό ζωντανό, και στους ανθρώπους της.

Ο Θεός μας αξίωσε, το σύζυγό μου και εμένα, να έρθουμε τρεις φορές σε επτά χρόνια με φίλους μας και περάσαμε αξέχαστες στιγμές. Ο σύζυγος είναι από τα Βάτικα. Όλους τους φίλους μας τους λέω : «Θα σας πολιτογράψω Κρεμασιώτισες» και το δέχονται με χαρά (αστείο). Το μακαρίτη το Μιχάλη τον είδα πέρσι στο χωριό για λίγο, πριν από το μεγάλο πανηγύρι. Ήταν σε ανάρρωση. Όταν τελείωσα εγώ το σχολείο, εκείνος άρχισε. Με την αδερφή του τη Μαρία πήγαμε μαζί σχολείο και τελειώσαμε με τα άλλα του τα αδέρφια, το Νίκο και τον Παναγιώτη. Ήταν πιο μεγάλοι και όταν περνάγαμε από το σπίτι μας με φωνάζανε : «Γεωργία! Τρέχα να πάρεις το κεφάλι του παππού σου, γιατί έμεινε στο Μούτσιο.» Είχαμε κοντά τα κτήματα. Ο παππούς μου είχε μεγάλο κεφάλι αλλά ήταν ο πιο καλοκάγαθος και πράος άνθρωπος που υπήρχε. Το όνομά του ήταν Καμαρινός και το παρατσούκλι του Μπρούστουλας.

Πήγαινε στον κυρ-Γιώργη του Μανίκη και παίζανε σκαμπίλι ο παππούς, ο μπαρμπα – Γιάννης ο Μπομης Μουζιούρης και άμα κέρδιζε μας έφερνε στραγάλια ή καραμέλες, αναλόγως τι παίζανε.

Τη χαρά, ο παππούς μου με τη γιαγιά μου τη Γιωργίτσα ζήσανε πολλά χρόνια. Η γιαγιά μου τα τελευταία επτά χρόνια της ζωής της ήταν κατάκοιτη και ο παππούς της έκανε όλες τις δουλειές. Της είχε στρώσει στη μάνδρα να λιαστεί και τον έστειλε στο σπίτι να της φέρει κάτι. Όταν το έφερε θυμήθηκε κάτι άλλο και τον έστειλε πίσω. «Ωχ αδερφέ», είπε με αγανάκτηση. Πήγε και όταν γύρισε πίσω και της έφερε ό,τι ήθελε γύρισε και του είπε: «Γέρο, δε σ' αλλάζω ούτε με το βασιλιά.» Κι αυτός της λέει: «κι εγώ γρια, το ίδιο.»

Τώρα να σας γράψω κι ένα ανέκδοτο. Ένα αντρόγυνο έχει πάει σε μια διασκέδαση. Πέρασανε καλά. Ο άνδρας είχε πειε λίγο παραπάνω. Μπαίνουν στο αυτοκίνητο να φύγουν και ο άντρας οδηγεί με ταχύτητα. Η γυναίκα φωνάζει. Φτάνουν στα φώτα, από κίτρινα αλλάζουν κόκκινα και αυτός περνάει κόκκινα. Του λέει η γυναίκα: «πέρασες κόκκινα φώτα!» «Όχι,» λέει αυτός. «Κίτρινα.» Πριν να τελειώσει να η αστυνομία. Του λέει: «Γιατί πέρασες κόκκινα;» «Όχι,» λέει αυτός, «κίτρινα!» Πετάγεται η γυναίκα: «Αμ στο πα εγώ.» Ο άντρας θυμώνει και την αρχίζει στις βρισιές. Ο αστυνομικός τη ρωτάει: «έτσι σου μιλάει πάντα;» Κι εκείνη απαντά: «όχι, κυρ αστυνόμω, μόνο όταν είναι μεθυσμένος.»

Σας αφήνω, σας κούρασα.

Γεια σας και σας εύχομαι καλές επιτυχίες. Υγεία και αγάπη σε όλους σας.

Γεωργία Τεριζή Δρακάκη

Αγαπητοί πατριώτες,

θέλω να γράψω λίγα λόγια από τα παιδικά μου σχολικά χρόνια που έζησα στην Κρεμαστή και δεν ξεχνώ ποτέ. Ζω στην Αυστραλία πολλά χρόνια και δεν φεύγουν από το μυαλό μου οι παιδικές αναμνήσεις. Πιο πολύ θυμάμαι τα παιδικά και ανέμελα χρόνια που έζησα στο Δημοτικό σχολείο του χωριού μας. Όλα τα παιδιά ήμασταν αγαπημένα και τα παιχνίδια που παίζαμε στα διαλείμματα πεντόβολα, σχοινάκι, κρυφτό και άλλα τα μαθαίνω και στα εγγόνια μου. Τα χρόνια εκείνα ήταν πολύ φτωχά αλλά οι αναμνήσεις πλούσιες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Την Κρεμαστή την αγαπώ τόσο πολύ που από μικρή ήθελα να παντρευτώ μόνο Κρεμασιώτη και ευτυχώς έγινε.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς

Ματίνα Νεοφώτη Χαραμή

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1)Τα άρθρα σας για την εφημερίδα, καθώς και ερωτήσεις – απορίες, παρατηρήσεις, μπορείτε να τα στέλνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: opatriotis@hotmail.com

2)Για συνδρομές των μελών, δωρεές και οποιοσδήποτε οικονομικές εκκρεμότητες με το σύλλογο, μπορείτε να καταθέτετε χρήματα στο λογαριασμό της PRO BANK 0391350011018 (IBAN: GR53 0540 0280 0003 9135 0011 018) με δικαιούχους τους Ι. Παπαμιχαλόπουλο (Πρόεδρος), Ν. Παρδάλης (Αντιπρόεδρος) και Α. Ταμβάκος (Ταμίας)

## ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με την επιτροπή διαχείρισης του κληροδοτήματος από το ίδρυμα Ν. Παπαμιχαλόπουλου, οι επιτυχόντες φοιτητές που επιλέχθηκαν για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 παρουσιάζονται αλφαβητικά στον παρακάτω πίνακα:

ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ	ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΙΛΛΙΑ	ΑΦΡΟΔΙΤΗ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ*
ΖΩΤΑΛΗ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΓΙΩΡΓΟΣ*	ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΑΜΗ*
ΚΑΡΥΤΙΑΝΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΡΙΒΑ*
ΚΑΡΥΤΙΑΝΟΥ	ΧΡΥΣΑΝΘΗ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΡΙΒΑ*
ΚΟΣΜΑ	ΘΕΟΔΩΡΑ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ*	ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΛΕΞΑΚΗ
ΚΟΣΜΑ	ΜΑΡΙΑ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ*	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΑΚΗ*
ΝΤΑΝΑΚΑ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΡΙΦΤΑΚΗ *
ΝΤΑΝΑΚΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΡΙΦΤΑΚΗ *
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΒ.	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΔΑΛΗ*
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΔΑΛΗ*
ΠΑΡΔΑΛΗ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΡΟΖΑ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ*	ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΥ
ΠΟΥΛΑΚΗ	ΜΑΡΙΑ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ *	ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
ΠΟΥΛΑΚΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ *	ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
ΠΡΙΦΤΑΚΗ	ΙΩΑΝΝΑ	ΙΩΑΝΝΗΣ*	ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΥΛΑΚΗ *
ΠΡΙΦΤΑΚΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ*	ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΥΛΑΚΗ *
ΣΤΑΜΑΔΙΑΝΟΥ	ΙΩΑΝΝΑ	ΛΑΜΠΡΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΟΥΛΑΚΗ*
ΣΤΑΜΑΔΙΑΝΟΥ	ΒΑΣΙΛΙΚΗ	ΛΑΜΠΡΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΟΥΛΑΚΗ*
ΤΖΑΚΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΣΤΥΛ.	ΓΕΩΡΓΙΟΣ*	ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΟΥ
ΤΣΟΡΟΜΩΚΟΣ	ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΥΡΙΩΤΑΚΗ
ΦΑΛΙΑΓΚΑ	ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΑΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ*

## \* ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗ

Τις επιταγές παρέλαβαν οι φοιτητές στα τέλη του Αυγούστου από τον Πρόεδρο του συλλόγου Κρεμασιωτών Αθήνας «Ο Πατριώτης» κ. Ιωάννη Παπαμιχαλόπουλο. Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους.

Νικόλαος Αν. Παρδάλης

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η εκκλησιαστική επιτροπή θέλει να ευχαριστήσει όλους όσους προσέφεραν τον οβολό τους και έδωσαν τη δυνατότητα να πραγματοποιηθούν διάφορα χρήσιμα και απαραίτητα έργα .

Η συντακτική επιτροπή της εφημερίδας εύχεται σε όλους τους πατριώτες μας, με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και της Νέας Χρονιάς, οικογενειακή και προσωπική Υγεία και Ευτυχία. Η αγάπη μας για τον τόπο μας ας λειτουργήσει ως φωτοδότης στα σκοτεινά μονοπάτια που διαβίνομε τούτα τα χρόνια. Ένα καλύτερο αύριο το δικαιούμεθα. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ.

## ΕΥΘΥΜΗ ΣΤΗΛΗ

Βραδύ, γύρω στα μεσάνυχτα και η βροχή έχει αρχίσει να πέφτει σε μια απομονωμένη κωμόπολη . Ένας φιλήσυχος τύπος γυρνάει από τη δουλειά του και για κακή του τύχη δεν έχει πάρει μαζί του την ομπρέλα. Σκέφτεται λοιπόν ότι ο μόνος τρόπος να βραχεί λιγότερο είναι να κόψει δρόμο μέσα από ένα νεκροταφείο. Φοβισμένος, περνάει την πύλη και αρχίζει να προχωράει με γοργό βήμα. Κάποια στιγμή ενώ περπατάει ακούει ένα « τικ, τακ, τικ, τακ, τικ, τακ» και κατατρομαγμένος αποφασίζει να πλησιάσει το σημείο από όπου προερχόταν ο ήχος. Βλέπει λοιπόν ένα τύπο να σκαλίζει κάτι πάνω σε μια ταφόπλακα. Τί.....τί..... κάνετε εκεί; Του λέει με τρεμάμενη φωνή! Τι να σε πω ρε φιλαράκι! Αυτοί οι βλάκες έγραψαν το όνομα μου λάθος!

Ένας γύφτος αγοράζει οικόπεδο δίπλα στο σπίτι ενός γιατρού. Φωνάζει λοιπόν ένα Μηχανικό και τον βάζει να του χτίσει ένα ίδιο ακριβώς σπίτι. Όταν τελειώνει, βγαίνει ο γύφτος στο μπαλκόνι και φωνάζει το γιατρό.

- Γιατρέ γιατρέ!  
- Τι είναι ρε γύφτο του λέει ο γιατρός  
- Να του λέει ο γύφτος, εσύ μπορεί να μη με χωνεύεις αλλά εγώ είμαι ίδιος με σένα γιατί έχουμε το ίδιο σπίτι.  
- Αποκλείεται γιατί δεν έχουμε τα ίδια έπιπλα  
- Σκυλιάζει ο γύφτος, παραγγέλλει ακριβώς τα ίδια έπιπλα και ξαναβγαίνει στο μπαλκόνι.  
- Γιατρέ, Γιατρέ έχουμε το ίδιο σπίτι, τα ίδια έπιπλα άρα είμαι ίδιος με σένα.  
- Τι λες ρε παληόγυμπε του λέει ο γιατρός. Έχουμε το ίδιο αυτοκίνητο;

Και του δείχνει μια πολυτελή Mercedes που έχει στο γκαράζ. Σκυλιάζει πάλι ο γύφτος, βάζει γραμμάτια παίρνει δάνεια και αγοράζει μια ίδια ακριβώς Mercedes και βγαίνει στο μπαλκόνι.

- Γιατρέ, γιατρέ  
- Τη θες ρε παληόγυμπε, του λέει ο γιατρός  
- Είμαι καλύτερος από σένα  
- Γιατί ρε;  
Έχουμε το ίδιο σπίτι, τα ίδια έπιπλα και το ίδιο αυτοκίνητο, συμφωνείς ; Συμφωνώ άλλα από πού και ως που είσαι καλύτερος από μένα;  
- Γιατί έχω γείτονα γιατρό ενώ εσύ έχεις γείτονα γύφτο.....

## ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

Έκδοση του Συλλόγου Κρεμασιωτών «Ο Πατριώτης»

Επιμέλεια σύνταξης:  
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΟΥΝΙΑ

Γράμματα στέλνονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:  
giotastratakou@gmail.com  
margaritadounia@gmail.com  
nickpardal@gmail.com

Κείμενα προς δημοσίευση στέλνονται στον κ. ΝΙΚ. ΔΟΥΝΙΑ  
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 18 ΒΡΙΑΛΗΣΙΑ  
Τ.Κ. 152 35

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Γιάννης Παπαμιχαλόπουλος: 6982549549  
Νίκος Παρδάλης: 6977772848  
Αντώνης Ταμβάκος: 6946310310  
Χρήστος Γκλιότης: 6948042385  
Ελένη Παπαμιχαλοπούλου: 6973513670  
Λένα Τραπεζόντα: 6973796145  
Στέλλα Παρδάλη: 6942663727  
Γιάννης Γκιουζέλης: 6972112149

## ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ

CDI A.E.

Στ. Τσαλαβούτα 2

Περιστερί

Τηλ. 210 2533252

www.cdi.gr